

Rondom

GELOVEN

KERKBLAD



Protestantse Gemeente
Siddeburen
maart 2024 / 195



door Rita Bouman

Het begin van de lente -

na een winter met verschillend weer.
Zachtjesaan beginnen de werkzaamheden op het land.

En ook in de tuinen zie je de veranderingen.
We gaan op weg naar de vieringen voor Pasen.

Een periode om stil te staan bij Gods liefde voor ons allen.

Een oproep om ambtsdragers om de lege plaatsen in te kunnen vullen.

Een interview met organist Jaap Weima.

En ook een samenvatting over de samenwerking met de Hervormde gemeente en de gezamenlijke diensten binnen het cluster.

We zetten met elkaar de schouders eronder.
Op weg naar Pasen.

Reist u met ons mee?

We wensen een ieder gezegende Paasdagen toe.



voorkant: Veenweg Siddeburen

foto: Mieke

COLOFON

Kerkelijke adressen

Kerk
Protestantse Gemeente Siddeburen
Oudeweg 70 Siddeburen
www.pknsiddeburen.nl

Predikant
ds. G.J. Weessies
Breewischweg 5, 9551 AJ Sellingen
tel: (0599) 851860 / 06 19948728
of predikant@pknsiddeburen.nl
Vrije dagen: dinsdag en zaterdag

Kerkelijk bureau
mw. T. Wiersema-Klunder, tel: 432611

Overig

- voorzitter: dhr. J.W. van der Steege, tel: 432767
- scriba: mw. M. Wouters en mw. M. de Vries tel: 431829
of scriba@pknsiddeburen.nl
- boekhouders: mw. R. Bouman, tel: 856551
dhr. T. Bosman, tel: 432827
- vz. diaconie: mw. H. Bosman, tel: 432827
- vz. kerkrentmeesters: dhr. A. de Boer, tel: 432506

Redactie RONDOMGELOVEN

- Rita Bouman-de Ridder
- Greetje Renkema-de Vries
- An Wildeman-Binksmā
- Marleen Wouters
- Mieke de Vries

Eindredactie

- Marleen Wouters
- Mieke de Vries

Redactieadres

- rondomgeloven@pknsiddeburen.nl

Inleveren volgende uitgave
uiterlijk **di. 11 juni 2024, 18.00 uur**

Lezersservice

- kosten RG / papieren versie: **€ 12,50** per jaar op bankreknr.

NL 35 RABO 0373 7097 73

t.n.v. de Prot. Gemeente Siddeburen.

- RG / digitaal: gratis

De papieren versie van RG is alleen verkrijgbaar na overmaking van € 12,50.

Bij niet voldoen van dit bedrag geeft u aan voorkeur te hebben voor de digitale versie.

Deze kunt u downloaden van www.pknsiddeburen.nl

Als je op het internet zoekt naar bovenstaande titel, dan staat momenteel bovenaan de lijst met zoekresultaten alle ophef over het al of niet geven van (seksuele) voorlichting op scholen. Iedereen vindt daar wat van en kan en mag dat delen met anderen. Hier laat ik die discussie maar even aan ons voorbij gaan ...

door Jan-Willem van der Steege

Al scrollend kom ik uit bij een andere duiding van de term lentekriebels, namelijk VOORJAAR! Met allerlei uitleg over het waarom iedereen zo vrolijk wordt van de eerste zonnestrallen tot aan goedbedoelde tips en activiteiten om toch maar vooral maximaal te genieten van het ontluikende jaargetijde.

In ons kerkelijk jaar lijkt het alsof we niet iets speciaals beleven aan de lente en de daarbij behorende kriebels. Tussen Kerst en Pasen ligt immers een flink aantal weken, waarin vooral het opstarten van het nieuwe kalenderjaar, plannen van roosters en de zoektocht naar nieuwe kerkenraadsleden ons veel moeite kosten na het feest van Vrede gevierd te hebben gedurende Advent en rondom Kerst.

Trouwens, als je momenteel het woord VREDE gebruikt dan komen er meteen ook veel tegenstrijdige gedachten op gang die zeker niet allemaal meer vanzelfsprekend positief zijn. Wat maken we ons, overigens terecht denk ik, zorgen over de diverse

brandhaarden in de wereld. En de afgelopen jaren zelfs op maar een dikke dagreis ver ten oosten van ons aan de grenzen van ons 'veilige' Europa.

Dit alles zorgt soms voor een ongemakkelijk gevoel om het voorjaar hier zo goed en hoopvol te kunnen beleven, juist omdat medemensen zich werkelijk geen moment veilig weten en daar bovenop ook enorm lijden aan tekorten op allerlei gebied. Onbedoeld geven deze gedachten ons juist negatieve kriebels!

Wat mogen we ons gelukkig weten dat 'lente-kriebels' ook kan staan voor nieuw leven en ontluikende liefde. Jonge dieren worden geboren en de eerste bloemen, bomen en struiken ontwaken uit een donkere winterperiode. En warempel ... binnenkort is het weer Pasen! Over Liefde gesproken! We staan opnieuw stil bij Gods Liefde voor alle mensen, dieren en planten op aarde. Het feest van de opstanding van Jezus en de belofte 'Zie, ik maak alle dingen nieuw!' Wat een vreugdevolle en hoopvolle tijd mag dat zijn!

Van harte wens ik iedereen dan ook betekenisvolle Paasdagen toe!



Je leven kan je soms zo maar als een tredmolen voorkomen: wéér opstaan en tandenpoetsen, wéér de kinderen naar school, wéér naar je werk, weer dit, weer dat.

door ds. Geert Jan Weessies

Ja, soms kun je alles doen wat nodig is en toch kwijt zijn wat het ware is: vreugde, dat wat zo moeilijk onder woorden te brengen is, dat ene dat we in het geloof God noemen.

Als Jezus de tempel betreedt, dan treft hij daar alles aan wat voor de tempeldienst nodig is. De wisselaars wisselen het heidense, Romeinse geld in voor geheiligd, Joods, tempelgeld. Daar kun je offerdieren mee kopen. De offerdieren zijn nodig om je offers getrouw aan de schrift te kunnen brengen. Er gebeuren geen erge dingen daar op het plein. De handelaren zijn niet vals of oneerlijk. Tenminste, geen enkele evangelist zegt daar iets over. Het is een mooi vroom bedrijf, daar op het plein. Maar het grote punt is wel dit: als Jezus het tempelplein betreedt, dan ontmoet Hij daar God niet. Er is herrie in plaats van stilte, het is geen plek om te bidden. Je zou verwachten dat Hij daar God zou vinden, de kern. Maar die vindt Hij dus niet! Hij vindt er randverschijnselen. En die zijn niet dienstbaar; die staan in de weg.

Je kunt ontzettend druk zijn en het eigenlijke kwijt zijn - in je eigen leven, in je geestelijk leven, en zelfs in de kerk.

Jezus komt de tempel binnen. Hij vindt daar de kopers en verkopers, hij vindt daar de wisselaars, en hij kiept het hele zaakje om. Hij zweept de mensen het plein af. Want dit is een huis van gebed, geen markt. Wie dacht dat Jezus lief was, altijd



lief, wordt hier ontnuchterd. Soms zijn duidelijke maatregelen nodig die pijn doen. Soms is de aangewezen weg: stoppen. Stoppen met de dingen waarin je God

bent kwijtgeraakt. Stoppen met de dingen waarin je jezelf bent kwijt geraakt. Zoals bij een burn-out, of een verziekte werksfeer. Stoppen en opnieuw beginnen. Om te midden van al je bezigheden tot het eigenlijke terug te keren, om bij God terug te keren.

De evangelist Johannes vertelt nooit één ding tegelijk, altijd op z'n minst twee en op verschillende plekken vertelt hij zelfs drie dingen tegelijk. Hier beschrijft hij hoe Jezus de handelaren uit de tempel verjaagt, maar tegelijk, als twee kanten van dezelfde spiegel, vertelt hij, hoe Jezus door zijn dood en opstanding alles zal verdrijven wat onzinnig is en van God weghoudt. *“Breek deze tempel maar af en Ik zal hem in drie dagen weer opbouwen”* ... Hij sprak over de tempel van zijn lichaam. Zijn dood, zo beschrijft Johannes, richt ons weer op God. Hij/Zij is om wie het draait.

Maar hoe dan?

Door stil te worden, ruimte te maken, door stil te staan bij het lijden van Jezus. En je zou jezelf daarbij de vraag kunnen stellen: als Jezus Gods grote liefde aan ons openbaart, reflecteert, door uit liefde tot het uiterste te gaan – zoals bijv. in onze tijd ook

Aleksej Navalny tot het uiterste gegaan is, uit liefde voor de mensen in Rusland, voor hun vrijheid – , en als Jezus dat ook voor mij gedaan heeft, zijn dood, die overgave, ja, dat Gods liefde er zo ook voor mij is en



ik laat dat aan mij toe: wat blijft er in mijn leven dan over wat echt van waarde is?

Als wij stilstaan bij Gods grote liefde in Jezus, dan begint God een grote schoonmaak in ons.

DE STILLE WEEK / PASEN

We zijn weer onderweg naar het grote feest, naar Pasen.

In de liturgie van de kerk begint sinds de vroegste tijden het Paasfeest al op de avond van Witte Donderdag. Vanaf de avond van Witte Donderdag tot de avond van Paaszondag tellen we drie dagen, de drie dagen van Pasen. We tellen vanaf de avond omdat de dag volgens het

scheppingsverhaal en naar Bijbelse gewoonte begint op de avond. En eigenlijk hebben we vanaf de avond van Witte Donderdag één lange viering, waarin we Jezus volgen in de laatste dagen van zijn leven, op het diepte- en tegelijk hoogtepunt van zijn leven. Een reis door de nacht van onze menselijke werkelijkheid naar de morgen van bevrijdend, goddelijk licht.

'Als de graankorrel sterft' door CANTARE FIDES

Dit jaar gebruiken we in de vieringen gedeeltes van het oratorium *'Als de graankorrel sterft ...'*, een oratorium voor de Veertigdagentijd en Pasen van o.a. Marijke de Bruijne en Chris van Bruggen. Het is een



geheel van liederen en teksten waarin het grote gebeuren van lijden, dood en opstanding, vernieuwing en wedergeboorte wordt gevierd. De liederen worden gezongen door het koor CANTARE FIDES uit Appingedam o.l.v. dirigent en pianist Jan Beukema.

Elke viering heeft daarbij zijn eigen sfeer en inhoud.

Witte Donderdag, 28 maart, 's avonds om 19.30 uur

We gedenken de laatste maaltijd die Jezus at met zijn leerlingen. Hij waste hun voeten als teken van dienstbaarheid en overgave. We vieren samen het Heilig Avondmaal, delen brood en wijn, en volgen Jezus en zijn vrienden naar Getsémane, waar één van hen hem zal verraden.



Goede Vrijdag 29 maart, 's avonds om 19.30 uur



We lezen de Bijbelgedeelten over het lijden en sterven van Jezus. We horen de aanklacht tegen hem en gaan mee naar Golgotha, waar Hij gekruisigd wordt en zijn geest in de handen van zijn Vader legt. Het licht voor de wereld sterft. We doven de paaskaars, er is niets meer te zeggen ...

In het UKENSHUIS wordt op deze dag (om 19.00 uur) het Heilig Avondmaal gevierd.

Stille Zaterdag 30 maart, 's avonds om 21.30 uur

Jezus is begraven, weggeborgen achter een harde steen. Onbereikbaar. Alle hoop, op hem gevestigd, is vervlogen. Maar we brengen ons andere momenten van wanhoop te binnen, waaruit tegen alle verwachting in, nieuw leven ontstond. We gedenken onze doop en leven op als nieuw licht



de kerkzaal binnenstroomt. Licht! Licht! Alles wordt licht! Niets dan licht! Overal licht! Alles is licht geworden!

Het hoogtepunt van de christelijke liturgie, waarin we de vreugde van ons geloof samen mogen beleven!



Paaszondag 31 maart, 's morgens om 9.30 uur

We vieren de opstanding van Jezus. Door het duister van lijden en dood heen is hij aan het licht gekomen, en wij met hem. Zoals een graankorrel, die in de aarde valt en vanuit het duister zich opricht en tot volle bloei komt. Symbool van die gang naar het licht is de nieuwe paaskaars. Christus is opnieuw en voorgoed in ons midden! Het koor zingt voor ons de Paasjubel.



U bent van harte uitgenodigd om de diensten van de Paascyclus mee te vieren.

Johannes vertelt:



'Petrus en de andere leerling gingen op weg naar het graf. Ze liepen beiden snel, maar de andere leerling rende vooruit, sneller dan Petrus, en kwam als eerste bij het graf. Hij boog zich voorover en zag de linnen doeken liggen, maar ging niet naar binnen. Even later kwam Simon Petrus en hij ging het graf wel in. Ook hij zag de linnen doeken en hij zag dat de doek, die Jezus' gezicht bedekt had niet bij de andere doeken lag, maar apart opgerold op een andere plek. Toen ging ook de andere leerling het graf in. Hij zag het en geloofde ...'

Huilend boog Maria zich naar het graf en zag twee engelen in witte kleren zitten bij de plek waar het lichaam van Jezus had gelegen.

"Waarom huil je?" vroegen ze haar.

Maria zei: "ze hebben mijn Heer weggehaald en ik weet niet waar ze hem naar toe gebracht hebben".

Toen keek ze om en zag Jezus staan, maar ze wist niet dat het Jezus was.

"Waarom huil je, wie zoek je?"

Maria dacht dat het de tuinman was en zei: "als u hem hebt weggehaald, vertel me dan waar u hem hebt neergelegd".

Jezus zei tegen haar: "Maria!"

Ze draaide zich om en zei: "Meester!"

Maria ging naar de leerlingen en zei tegen hen:

"ik heb de Heer gezien!"



IN HERINNERING ...

Wij gedenken de gemeenteleden, die de afgelopen periode zijn overleden.

door ds. C.G. op 't Hof en familie

Wij gedenken: HARM FRANS BUIST
14 oktober 1929 – 30 januari 2024

Op 30 januari jl. is dhr. Harm Frans Buist overleden in de gezegende leeftijd van 94 jaar.

De week ervoor was hij nog naar de kerkdienst geweest, maar in een paar dagen ging hij achteruit en is hij uit de tijd de eeuwigheid ingegaan.

De kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen schreven bovenaan de rouwkaart verdrietig, maar dankbaar te zijn voor alles wat hij in zijn arbeidzaam en zorgzame leven voor hen heeft betekend als lieve vader, opa en over-opa.

Harm Frans werd geboren op 14 oktober 1929 in Woldendorp in een arbeidzaam middenstandsgezin.

Zelf was hij actief in de bakkerij en later de supermarkt. Tot op hoge leeftijd bleef hij nog betrokken met klusjes en bezorgen. Hij was een doener, zorgzaam en actief. Hij hield niet van getreuzel, maar van doorpakken.

Hij trouwde met Woppie Geertsema en Wiebe en Annet werden geboren. Ze groeiden op in Woldendorp en later verhuisden ze naar Siddeburen.

In Siddeburen hebben we hem begraven op de Gereformeerde begraafplaats bij zijn vrouw, Woppie.

In de afscheidsdienst deelden we herinneringen, hebben we voor en met elkaar gebeden en gezongen en luisterden we naar woorden uit de Bijbel. Uit Psalm 139 de belijdenis dat God die ons gemaakt heeft ons door en door kent.

En vandaar ook het slot uit die Psalm: *'Doorgrond mij, God, en ken mijn hart, peil mij, weet wat mij kwelt, zie of ik geen verkeerde weg ga, en leid mij op de weg die eeuwig is.'*

Vanuit Romeinen 8 hoorden we over God die ons zijn liefde geeft in Jezus. Hij leidt ons door zijn liefde op de weg die eeuwig is. Niet omdat wij zo goed zijn, maar omdat God zo goed is.

*'Moge Hij bewogen zijn met jou,
Hij zij met jou begaan,
Hij doordringe jou met zijn wezen.
Hij sta jou bij, begeleide jou, drage jou.
Hij tekene jouw leven met zijn Nabijheid.
Hij wende zijn gelaat naar jou.
Hij blaze zijn Adem in jou.
Hij overkome jou.
Hij is er werkelijk voor jou.
Hij is er voor jou.
Hij is er.'*



Wij gedenken: JAN POORT
16 januari 1933 – 6 februari 2024

Jan Poort overleed 6 februari, voor iedereen onverwacht, op de leeftijd van 91 jaar.

Hij heeft zijn hele leven in en om Siddeburen gewoond. Hij was een man van de streek.

Z'n hele leven is hij lid van onze gemeente geweest.

Jan heeft een groot deel van zijn leven op het land gewerkt en later in de metaalindustrie. Daarnaast was hij in zijn vrije tijd altijd bezig op zijn eigen land of

tuin.

Hij heeft een werkzaam leven gehad.

Hij trouwde in 1955 met Anna Steenhuis en ze kregen samen twee dochters.

De familie breidde zich uit en er werden zeven kleinkinderen en veertien achterkleinkinderen geboren.

De laatste jaren werkte hij nog op zijn tuin en was erg zorgzaam voor zijn vrouw Anna.

Op dinsdag 13 februari hebben we Jan vanuit onze kerk begraven op de begraafplaats van onze gemeente.

*Als je je voet op de andere oever zet
en het blijkt de hemel te zijn,
als je door een hand wordt aangeraakt
en het blijkt Gods hand te zijn,
als je dan muziek hoort
en het blijken engelen te zijn,
dan ben je niet heengegaan
maar naar huis gegaan.*

'God,
wanneer
de wolkenband
breder wordt
en de zon lijkt
te doven in zee,
troost me dan.

Troost me
met de gedachte
dat het donker
niet eeuwig
zal duren ...'





GEBOREN

* op 23 januari 2024, Julian Rik Hammenga, Oudeweg 196

VERHUISD

* dhr. J.A.J. Brouwer, van Hoofdweg 166S naar het Ufkenshuis, kmr. 119

VERTROKKEN

* naar Ter Apelkanaal, Bastiaan Smit, Oosterweeren 1

OVERLEDEN

* op 30 januari 2024: dhr. H.F. Buist, geb. 14 oktober 1929, Hoofdweg 166R

* op 6 februari 2024: dhr. J. Poort, geb. 16 januari 1933, Koningsakkers 53

GEMEENTELEDEN DIE PERMANENT VERBLIJVEN IN EEN ZORGINSTELLING BUITEN SIDDEBUREN

* Inez Renkema, Gockingastraat 1-101, 9901 BJ Appingedam

* mw. H.W. van Tholen-Reitzema, Woonhaven OPWIERDE, kmr. 1.5, B.H. van Iddekingesingel 1, 9902 NA Appingedam

* mw. M. Bosma-Bult, Wooncentrum VOOR ANKER, kmr. 214, Hoofdstraat 150, 9601 EM Hoogezand

* mw. E. Braaksma-Spijker BETINGESTAETE, Ede Staalstraat 1, 9933 KJ Delfzijl



Lente !!





Soms krijgen we wel eens vragen uit de gemeente of we ergens mee kunnen ondersteunen..

door Alinda Zuidema / diaconie secr. en Aafje Mittendorp / penningmeester diaconie

Zo kwam kortgeleden de vraag binnen of het mogelijk is om binnen de gemeente gebruik te maken van de autodienst. Dit om iemand bijv. naar het ziekenhuis of huisarts te rijden. Dit gaat dan met name om gemeenteleden die geen andere mogelijkheden hebben voor vervoer; denk aan taxi, mantelzorgers, kinderen enz. Vandaar de oproep kortgeleden in de ZONDAGSBRIEF. Echter er is niemand die zich hiervoor heeft aangemeld. Bij deze doen wij als diaconie hier nog een keer een oproep. Leden die chauffeursdiensten willen doen en leden die gebruik willen maken van deze dienst kunnen contact opnemen met Joke Buikema, tel. 0598-432276 of 06-31054690

Een andere vraag was of er nog postzegels en oude ansichtkaarten konden worden ingeleverd voor een goed doel. En daar kunnen we inmiddels positief op antwoorden doordat we een ander adres hebben gevonden waar het heen kan. KERKINACTIE heeft een aantal vrijwilligers die de zegels en kaarten inzamelen voor een goed doel. Er is een aantal richtlijnen waar u rekening mee moet houden. De kaarten moeten zo mogelijk onbeschadigd zijn, ook die met postzegels. Vooral oudere kaarten zijn meer waard. Veel vraag is er naar enkele kaarten, geboortekaartjes, zelfgemaakte kaarten, bijzondere kaarten van Anton Pieck en Stichting Kinderpostzegels. Kaarten die ze niet kunnen gebruiken zijn dubbele kaarten (kaarten die in enveloppen worden verstuurd), afgeknipte kaarten, kaarten die beschadigd zijn of beplakt met plakband of waar de postzegel vanaf is geknipt.

Ook gebruikte cartridges, mobieltjes en oud geld kunnen nog steeds ingeleverd worden (evt. in een gesloten verpakking, bijv. plastic zakje) in de krat voor de Voedselbank in het MFC of bij Arie Wicherts en Jan Buursema. Cartridges kunnen ook bij Heino Tjabringa ingeleverd worden. We zorgen er dan voor dat deze voor een goed doel worden gerecycled

Een triest record: in 2024 leven meer dan een miljoen Nederlanders in armoede. Daarom hebben wij afgelopen januari een mooie actie gehouden voor de voedselbank. Dit was een landelijk gedragen actie die samen met gemeenten, KERKINACTIE en de voedselbanken was opgezet. Er werden totaal 15 volle dozen ingeleverd. Voor ons een mooi aantal. U weet natuurlijk dat wij sinds jaar en dag al een mogelijkheid hebben om de voedselbank te steunen maar met deze actie wilden wij dit nog een extra impuls geven. Namens KERKINACTIE kregen we dit bericht: *'Hartelijk dank voor jullie deelname aan de actieweek voor de Voedselbank, tussen 6 en 14 januari. KERKINACTIE organiseerde deze actieweek omdat de Voedselbank in januari altijd een tekort aan producten heeft. Ruim 150 kerkelijke gemeenten deden mee en samen hebben jullie maar liefst 5.000 voedseldozen gevuld. Een fantastisch resultaat! De actieweek was onderdeel van de KERKINACTIE-campagne SAMEN TEGEN ARMOEDE'*

De eindopbrengst van de huis-aan-huiscollecte voor Oekraïense kinderen van 2023 is bekend! Door 475 coördinatoren, 6.239 collectanten en 568 online collectan-

tanten is het prachtige bedrag van € 652.481,98 bij elkaar gecollecteerd. Namens KERKINACTIE heel hartelijk dank!

Ook in ons dorp werd gecollecteerd. Dit werd gecoördineerd door Coos Fokkens. Het bedrag dat bij ons werd opgehaald was € 575,06.



OVERZICHT OPBRENGST COLLECTEN VANAF 1 MAART 2023 T/M 25 DECEMBER 2023.

De bedragen, die eventueel via de rekening zijn binnengekomen, zijn niet in het volgende rijtje vermeld.

Kerk	€ 1.979,02
Jeugd	€ 111,80
Onkosten kerkdiensten	€ 717,25
Musical	€ 556,95
Bloemen	€ 513,61
Orgelfonds	€ 455,83
Koffiegeld	€ 200,85
Ouderenmiddagen	€ 196,60
Diaconie	€ 1.247,86
UFKENSHUIS	€ 138,72
Werelddiaconaat	€ 143,89
Noodhulp Marokko	€ 185,30
Noodhulp Gaza	€ 107,20
Noodhulp Turkije/Syrië	€ 83,55
NBG	€ 33,50
Actie SCHOENENDOOS	€ 110,00
Kinderen en jongeren	€ 117,90
Fruitactie	€ 59,50
KERK EN AARDBEVING	€ 99,50
KERK EN ISRAËL	€ 71,90
KINDEREN IN DE KNEL	€ 111,20
Pastoraat	€ 80,55
Ziekenhuispastoraat	€ 41,15
Zending	€ 419,60
Bootvluchtelingen	€ 35,00
KERKINACTIE - Noodhulp	€ 47,50
Binnenlands diaconaat	€ 42,80





VAN DE JEUGD

DE JEUGDKERK



Hallo, team Jeugdkerk hier!

Zondag 3 maart j.l. hadden we weer Jeugdkerk, en je kan wel stellen dat het erg ingewikkeld was.

door Julia van der Reep / namens het team Jeugdkerk

We werken met Jeugdkerk toe naar Pasen. Dit doen we in verschillende onderdelen. We waren vorige keer begonnen met de 40-dagentijd en Witte Donderdag. Hier hadden we spellen aan gekoppeld en konden ze punten verdienen. Hier zijn we deze keer mee verder gegaan. We begonnen met het tekenen van de kruisiging, die hoort bij Goede Vrijdag en gingen daarna elkaar wikkelen in wcpapier net zoals Jezus werd gewikkeld in doeken. Als laatste voor Stille Zaterdag moesten ze een stukje Bijbeltekst over het lege graf onthouden en aan elkaar doorgeven. Dit was iets moeilijker dan gedacht!



En om het toch even af te sluiten mochten ze Gerdine inwikkelen met het overgebleven wcpapier. Een zeer geslaagde Jeugdkerk dus!



VAN DE CLUB

Hier een berichtje van het clubwerk.

Helaas hebben we besloten om te stoppen met club. Er is niet veel belangstelling meer en het wordt steeds lastiger om een geschikte avond te vinden.

En de Zondagsschool is weer opgestart waar je ook gezellig naar toe kan gaan.

Om de week op zondagmiddag van 13.30 uur tot 14.30 uur in DE VISKENIJ.

Voor de rest hebben wij een heel leuk seizoen gehad waarin we veel geknutseld en gekletst hebben met elkaar.

Het was leuk om te mogen doen.

Groetjes,

Lilian Schuttinga, Evelien van der West en Mirjam Uuldriks



VAN DE KINDERNEVDIENST

Normaal hebben we elke eerste zondag van de maand kindernevendienst, maar door het Paasfeest wijkt dit nu enigszins af ...

door Nelleke van Tilburg

De volgende zondagen is er kindernevendienst of tijdens Kliederkerk een activiteit die zeker ook leuk is voor de kinderen.

24 maart is het Palmpasen en is er ook Kliederkerk.

31 maart Pasen

21 april, dan staan we er ook bij stil dat er twee kinderen kindernevendienst verlaten.

2 juni is er Kliederkerk

Op 21 april nemen we afscheid van Lize Bloem en Annely Naafs, maar ook van Jetty van der Steege.

Jetty heeft de afgelopen jaren veel werk voor kindernevendienst gedaan.



Jetty,
heel veel dank daarvoor!





Dit artikel is een samenvatting van meerdere moderamen- en kerkenraadsbijeenkomsten in de afgelopen maanden.

De samenvatting geeft een overzicht van de zaken waar het moderamen en de kerkenraad zich mee bezig (moeten) houden.

door Mieke de Vries / scriba

* VACATURES IN DE KERKENRAAD

We zijn, als kerkenraad, heel blij dat twee gemeenteleden hebben toegezegd het ambt van diaken te willen vervullen. We hopen, misschien tegen beter weten in, dat dit het begin is. Toch zullen we moeten kijken welke taken er nog wel kunnen worden gedaan in de toekomst en welke komen te vervallen, hoe spijtig ook ... Duidelijk is, dat niet alle taken met veel minder mensen kunnen worden gedaan. Dit is een moeizaam en moeilijk proces en de kerkenraad is er nog niet uit, want het is nog geen 9 juni ...

Als kerkenraad blijven we hopen, dat gemeenteleden, ook buiten de kerkenraad, een helpende hand willen en kunnen bieden, zonder in de kerkenraad plaats te



nemen.

De nog steeds bestaande

vacatures drukken op een aantal taken binnen onze gemeente. Met name bij het (ouderen-) pastoraat moet flink gepuzzeld worden om aan de behoefte te blijven voldoen. Dit blijft een toenemende zorg. Hoe moeten we verder zonder (bejaarden) ouderlingen?

Maar ook bij andere taken is het aantal vacatures voelbaar. Moeten we / kunnen we / willen we terug naar een minimale bezetting? Wat betekent een kleinere organisatie voor het bestuurlijk- en het praktische werk? Hoe dat eruit gaat zien, zal de toekomst uitwijzen

* VOORTGANG SAMENWERKING MET DE HERVORMDE GEMEENTE SIDDEBUREN

De 'samenwerking' met de Hervormde Gemeente is merkbaar door een aantal activiteiten, die we samen doen, zoals de viering van kerstavond, de vespers in de 40-dagentijd, maar ook het gezamenlijk vieren van de Nieuwjaarsdienst, Bid- en Dankdag, de gezamenlijke opzet van de Zondagsschool en misschien een gezamenlijke kerstviering dit jaar.



Beide kerkenraden denken na over of en op welke manier we de samenwerking wat kunnen intensiveren. Ook dit is een proces, dat we zorgvuldig moeten doorlopen.

Tegelijkertijd wordt er ook 'samengewerkt'

met de gemeenten in het cluster en ook die samenwerking zullen we, als kerkenraad, moeten wegen. Die samenwerking heeft vorig jaar iets meer vorm gekregen door in de zomermaanden samen diensten te houden. Dit is over het algemeen goed bevallen in de gemeenten en er wordt nagedacht om dit weer te doen gedurende de zomermaanden van dit jaar.

Deze vormen van samenwerking met buurkerken moeten goed doordacht en doorgesproken worden en dit proces kost tijd. En misschien moeten er uiteindelijk keuzes gemaakt worden.

De kerkenraad is van plan dit onderwerp op de agenda van de gemeentevergadering te plaatsen.

* WELKE BIJBELVERTALING GEBRUIKEN WIJ
De kerkenraad heeft besloten, dat wij standaard lezen uit de nieuwste Bijbelvertaling. De gastpredikanten worden

hierover geïnformeerd door Ton Wildeman. Mochten gastpredikanten liever uit een andere Bijbelvertaling willen lezen, nemen zij zelf de betreffende Bijbel mee.

* NIEUWE CLASSISPREDIKANT
In de afscheidsdienst op 15 december 2023 heeft ds. J. Hommes afscheid genomen als classispredikant. Hij gaat met emeritaat.

In de verbintenisdienst op 14 januari van dit jaar is ds. Ellen Peersmann uit Dokkum verbonden aan de classis en is daarom de nieuwe classispredikant.

* DE JEUGDKERK
Mieke vertelt in het kort dat ze van de drie jongeren, Julia, Geanne en Gerdine, die de Jeugdkerk organiseren, enthousiaste ervaringen met de Jeugdkerk gehoord heeft.



De jongeren, die bij de Jeugdkerk komen, komen graag en zijn allemaal erg enthousiast!
Leuke plannen worden gemaakt! We zijn hartstikke blij met deze jonge vrouwen!!

* ONKOSTEN KERKDIENTEN
We horen, als leden van de kerkenraad, vaak de vraag waarvoor er regelmatig gecollecteerd wordt voor 'onkosten kerkdiensten'. De uitleg is, dat met dit geld

het budget voor de commissie 'liturgisch bloemschikken' wordt gerealiseerd, maar ook alle extra kosten in de (bijzondere) diensten.

* DE AFKONDIGINGEN
Het is de kerkenraad opgevallen, dat per week informatie op meerdere manieren bekend gemaakt wordt. Dat geldt met name voor de bloemen en de collectes. Deze staan iedere week vermeld op de Zondagsbrief. Besloten is, dat de collectes niet meer



genoemd worden in de afkondigingen, maar dat deze door de predikant vóór de zegen genoemd worden. Dat zal betekenen, dat de zin in de afkondigingen 'de kerkenraad heeft voor u de volgende mededelingen' voortaan alleen maar gebruikt gaat worden als de kerkenraad écht een mededeling heeft.

* TRAINING 'begeleiden rouwdiensten door gemeenteleden'
Mieke heeft met succes deze training op 11 december 2023 afgerond.





ACTIVITEITEN IN EN ROND ONZE KERK



Deze rubriek laat alle activiteiten zien die gedurende het seizoen in en om onze kerk plaatsvinden en plaatsgevonden hebben. We hopen dat het ons blijft inspireren om dergelijke activiteiten samen te blijven doen ...

door Mieke de Vries / redactie

foto's Mieke

GEZAMENLIJKE KERSTAVOND MET DE HERVORMDE GEMEENTE SIDDEBUREN 24 dec. '23



in de Hervormde kerk



.... de zingende engelen ...



Jozef en Maria, de wijzen en heel veel kinderen!



... voorgangers waren ds. Gerco op 't Hof en ds. Geert jan Weessies ...



... Laurens Gelling zong en speelde met de kinderen!

KERSTDIENT

25 december



Samen koffiedrinken voor de dienst ...



... de Adventskaarsen werden aangestoken door Herjan, Willemein, Lize en Harmina ...



... en gedichten voorgelezen door Geanne en Joanne



NIEUWJAARSDAG



voorgangers: ds. Gerco op 't Hof
en ds. Geert Jan Weessies



.... samen koffie drinken

Het koor EL JAKIM uit het Drentse Zuidwolde trad op



.... en een gastoptreden van Mark Middelkamp ...



... met voorganger ds. Johan van den Berg uit Appingedam.

foto's Ria

VOLLEYBALTOERNOOI IN OLDEKERK

10 februari

Ook dit jaar werd er een volleybaltoernooi georganiseerd door de Ring OMMELANDEN. Vorig jaar werden we voor het eerst uitgenodigd als PROTESTANTSE GEMEENTE SIDDEBUREN om hieraan deel te nemen. Wij deden toen met twee teams mee. Door omstandigheden zoals geboortegolf, ziekte en verplichtingen konden we dit jaar maar één team inschrijven, bestaande uit: Cor, Levi, Tobias, Monique, Reint, Marinus en Piet.

Het toernooi werd dit jaar georganiseerd

door de HERVORMDE GEMEENTE NOORDHORN en het werd gehouden in de sporthal van Oldekerk. Er deden 16 teams mee.

Na een avond van sportieve strijd werd de wisselbeker gewonnen door het team uit Drachten. Op de tweede plaats eindigde het team uit Stedum. Knap derde werd de HERVORMDE GEMEENTE SIDDEBUREN.

Vorig jaar won ons team MIT MEKOAR de beker, dit jaar kwamen we niet door de voorrondes. Maar het plezier in ons team was er niet minder om.





Wie heeft Hij dan?

Christus heeft geen andere handen
dan onze handen

om vandaag zijn werk te doen.

Hij heeft geen andere voeten

dan onze voeten

om de mens te geleiden op zijn weg.

Hij heeft geen andere mond

dan onze mond om de mens te verhalen

hoe Hij stierf en weer verrees.

Hij heeft geen andere hulp

dan onze hulp om de mens nader

tot Hem te brengen.

Maar als onze handen nu eens

drukker zijn met ander werk

dan met het zijne?

Wie heeft Hij dan...

... om over zijn liefde te vertellen?

... om zijn Licht te verspreiden?

... om Hem te loven voor

wat Hij voor ons heeft gedaan?

Wie?

IN GESPREK MET ...



Tekst en foto door An Wildeman

Deze keer met de heer JAAP WEIMA, één van de organisten van onze kerk. Al tien jaar neemt Jaap ongeveer één keer per maand plaats op het orgelbankje om de erediensten van onze gemeente te begeleiden als organist. Hij komt in deze rubriek aan het woord om te vertellen wat orgelspelen voor hem betekent.



KENNISMAKING MET JAAP WEIMA

Jaap is in 1948 geboren in Assen in een gezin met drie zonen. Tijdens zijn werkzame leven was hij verkoper, later vertegenwoordiger van papierwaren en kantoorartikelen; eerst in Assen, daarna voor Vroom en Dreesman in Groningen. Sinds zijn pensionering, zo'n 10 jaar geleden, kan hij veel tijd aan zijn hobby orgelspelen besteden. Zijn vader was heel muzikaal, maar kende het notenschrift niet; hij speelde alles uit het hoofd. Veel kerkmuziek kon hij zo op gevoel spelen. *“Als kind vond ik het al prachtig. In het gezin speelde vader veel op het harmonium. Dat is een mooie jeugdherinnering, dat orgelspelen voelde heel warm”* zegt Jaap met een glimlach.

Hij woont met zijn vrouw Janny Fokkens in Appingedam. Jaap en Janny leerden elkaar kennen bij de GJV, de Gereformeerde

Jeugd Vereniging. Ook Janny bleek muzikaal te zijn en ze had net als Jaap orgel-les. Ook houdt ze van zingen, ze is sopraan. Die muzikale overeenkomsten bleken bindend want ze hebben al hun 50-jarig huwelijksjubileum gevierd!

“Van de drie kinderen zijn onze oudste zoon en onze dochter wel bezig geweest met muziek maar hebben dit niet voortgezet en onze jongste zoon had meer met voetballen dan met muziek”, vertelt Jaap. *“Ik merk wel dat mijn kleinkinderen het leuk vinden als ik speel, dat geeft een fijne band.”*

Aangezien Janny afkomstig is uit Siddeburen bestond de connectie met Siddeburen al. Organist Menno Fokkens is een neef van haar en zo werd Jaap gevraagd als opvolger van de heer Albert Grasmeyer die, na ruim 45 jaar, afscheid had genomen als organist.

MIJN LEVEN MET MUZIEK

“Ik luisterde graag naar het spel van mijn vader, zowel thuis als in de kerk van Hijken, waar hij hulporganist was. Het zette mij er toe aan om een kijkje te nemen bij de organist in onze kerk in Assen, de Noorderkerk. Ik was twaalf jaar toen ik begon met orgel-les en het instrument heeft me nooit meer losgelaten. Ik bespeel geen andere instrumenten, wel zing ik graag, ook nu nog in DE CANTORIJ van Appingedam. De stem is het mooiste instrument van de mens, zo puur en te beschouwen als een gave van de Schepper” aldus Jaap. Dat brengt het gesprek op het geloof. Jaap is in een gelovig gezin opgegroeid (gerefor-

meerd) en hij beleeft het kerkorgelspelen als een verdieping van zijn geloof. *“Het is meer dan een Psalm goed spelen, het geeft me een extra beleving als ik de gemeentezang in de eredienst kan ondersteunen met mijn spel.”* Hij gebruikt een aantal malen het woord eredienst, dat zegt iets over zijn eerbiedige ervaring in de kerkdienst. Hij beschouwt het orgelspelen als een dienende functie, ter ondersteuning, niet om zijn spel overheersend te laten klinken. *“Een onbekend vers speel ik graag één of twee keer vóór om het zingen makkelijker te maken. Als orgel en zang goed samen gaan ben ik blij.”*

HET FIJNSTE KERKORGEL

Jaap speelt graag en heeft al veel kerkorgels mogen bespelen. Hij heeft als kerkorganist een aantal vaste afspraken; zo is hij, behalve in Siddeburen, verbonden aan de Gereformeerde kerk in Wagenborgen; ook speelt hij om de drie weken in de Hervormde kapel in Tjuchem en is hij één van de vaste organisten van de Nicolaikerk in Appingedam. *“Op dat HINSZ-orgel speel ik het liefst door zijn prachtige klank in die mooie kerk, maar het orgel van Siddeburen vind ik een goede tweede”,* aldus Jaap. *“Mijn favoriete componist is Bach, voor mij is hij de grootste meester op het orgel, fantastisch om naar te luisteren.”*

Gemiddeld één keer per maand speelt Jaap in onze kerk. Midden in de week ontvangt hij de liturgie om de stukken te oefenen en eigen te maken. Vóór, na en soms tijdens de dienst zijn er momenten om improviserend te spelen, maar ook dat bereidt hij voor en hij zoekt dan naar

DE KUNST VAN HET ORGELSPLEN

Met een demonstratie laat Jaap zien hoe ingewikkeld de bediening van twee klavieren in combinatie van de voetpedalen met effect van de registers er uitziet. Indrukwekkend voor een leek!

Een harmonium heeft geen voetpedalen en is daardoor eenvoudiger te bespelen dan een orgel. *“Op een elektronisch orgel heb ik kennisgemaakt met voetpedalen. Het vraagt veel tijd om het pedaalspel voor de bastonen onder de knie te krijgen. Mijn vader speelde zonder onderricht, maar ik heb wel orgel-les gehad. In Assen ging ik na schooltijd naar mw. Homan. In Appingedam heb ik vanaf 1980 ruim dertig jaar lang les gehad bij de heer Anjo de Haan, dirigent van het Gereformeerd kerkkoor waar ik ook in zong. Eén keer per maand, na de koorrepetities, leerde ik van hem het pedaalspel op het orgel van de Gereformeerde kerk, nu de kerk van de Vrijgemaakte Gemeente in de Dijkstraat. Een fijn orgel, waar ik nu nog wel eens als invaller op speel.*

Je raakt nooit uitgeleerd, er is altijd wat te

TENSLOTTE

“Orgelspelen is een liefhebberij voor het leven voor mij gebleken. Ik vind dit, naast de fijne jeugd die ik heb gehad, de mooiste erfenis die ik van mijn vader heb gekregen”.

stukken passend bij de liturgie. Onze gemeente bezit een REIL-VAN OECKELEN-orgel dat in 1985 zijn huidige vorm heeft gekregen. Het oorspronkelijke VAN OECKELEN-orgel bezat alleen een voorwerk dat



toen door de firma REIL is uitgebreid met een rugwerk, waardoor de klank en reikwijdte verbeterd zijn. Hierdoor werd het een twee-klaviers orgel om beide werken te bedienen. De organist zit tussen beide werken in, met de rug naar de kerkzaal. Door op een schermje te kijken volgt hij de dienst en ziet hij wat de voorganger doet. Ook hangt er een achteruitkijkspiegel die gericht is op de zaal: dit alles opdat de samenwerking goed zal verlopen.

verbeteren. Soms vraag ik organist en veelzijdig musicus Stef Tuinstra om hulp bij een moeilijk stuk. Dan gaan we samen op het kerkorgel oefenen.”

Nu het mogelijk is om opnames van diensten achteraf te bekijken wil hij ook zijn eigen spel terughoren. *“Dit om kritisch te beoordelen wat ik anders had kunnen doen. Zo leer ik steeds. Want er gaat ook wel eens iets mis. Ik herinner me een keer een misser met ‘Ere zij God’; de zang en mijn spel liepen niet gelijk. Ik probeerde weer goed in te vallen, maar het was niet fijn! Dat kreeg ik achteraf ook wel te horen... Evenzo krijg ik ook bemoedigingen voor mijn spel.”*

Waar hij ook plezier aan beleeft is samenzang in het ouderenwooncentrum DAMSTERHEERD in Appingedam. Daar begeleidt hij diensten op keyboard. *“Ook al wordt het geheugen bij de ouderen minder, dan lukt het toch om mee te zingen. Het lied blijft,”* aldus Jaap. Zijn vrouw Janny vergezelt hem soms en zingt dan graag mee. *“Mooi om samen te doen.”*

Van de Commissie bijzondere diensten

Ja, de commissie is nog steeds druk aan het organiseren ...

door Vivian van der Deen / lid

EVEN TERUGKIJKEN / ook met de foto's in deze RONDOMGELOVEN

Wat hebben we kunnen genieten van de mooie ontmoetingsdienst met het koor EL JAKIM uit het Drentse Zuidwolde. Het koor heeft mooie liederen gezongen en door hun zang en teksten Gods liefde en trouw kunnen overbrengen en mensen mogen bemoedigen.

Ook hebben we genoten van het optreden

EN HIER KIJKEN WE NAAR UIT

Voor de volgende ontmoetingsdienst verwijzen wij u voor meer informatie naar een speciaal persbericht en de flyer van Ruurd Walinga in deze RONDOMGELOVEN. Een bijzondere dienst waarin Christelijk cabaretier Ruurd Walinga ons meeneemt

van een gastoptreden van Mark Middelkamp die met zijn gitaartje, samen met dirigent Harold Kooij, ons mocht begeleiden. Onder leiding van ds. van den Berg uit Appingedam hebben we een mooie ontmoetingsdienst mogen vieren. Na de dienst hebben we kunnen napraten onder het genot van koffie en thee en elkaar kunnen ontmoeten.

in zijn show waarin het thema: 'WAAR JIJ HET VOOR HET ZEGGEN HEBT' centraal staat. Deze show is voor iedereen geschikt. Voor jong en oud.

Komt u, kom jij zondag 28 april naar deze ontmoetingsdienst of blijft u, blijf jij thuis?

Geen dominee die de dienst leidt, maar een cabaretier. Dat gebeurt op zondagmorgen 28 april in het MFC in Siddeburen. Christelijk cabaretier Ruurd Walinga uit het Gelderse Geesteren verzorgt de dienst met zijn voorstelling '*Ik zou maar thuisblijven*'.

De gratis toegankelijke show begint om 10.00 uur. Wel is er een collecte.

Thema van de dienst is: *stel dat jij het voor het zeggen hebt*.

Voor alle generaties is de show interessant. De cabaretier betreft het kerkvolk volop bij zijn show. Als Walinga de baas was in de kerk of in de wereld zou hij alles anders doen.



Christelijk cabaretier

**Ruurd Walinga
met zijn programma**

**'Ik zou maar
thuisblijven'**

**Blijf jij thuis?
of kom je langs?**

De show speelt zich af in een tankstation, waar gelovigen even kunnen bijtanken. Wie een gewone kerkdienst verwacht, komt bedrogen uit. Het wordt totaal anders dan anders. De grote waarom-vragen mogen en kunnen gesteld worden. En er is zelfs een verklaring voor alle leed, ellende en kwaad, zo blijkt tijdens de ongewone kerkdienst. Voor bij-, super- en ongelovigen die het liefst alles bij het oude willen, is het programma niet bedoeld. Die kunnen beter thuisblijven. Walinga zingt verscheidene liedjes van zijn cd '*Wie ben jij*' en nog enkele nieuwe. Het publiek heeft zeggenschap in het verloop. De reacties bepalen zelfs de richting van de cabaretviering.

VOORWAAR, IK ZEG U, HEDEN ZULT U MET MIJ IN HET PARADIJS ZIJN

Opgeraapt worden
als je gevallen bent,
wie wil dat niet?
En hij wás gevallen,
de gekruisigde crimineel naast Jezus.
Hij was de schrik van velen,
een onmens.

Zijn leven had hij vergooid, verspeeld.
Het kruis is zijn loon,
verdiend.
Zo anders dan de man van Nazareth naast hem.

Ik gruw van hem,
hij heeft het over zich afgeroepen.
'Eigen schuld' is het motto
dat op zijn voorhoofd staat geschreven.

Maar dan komt in hem
de zachte kracht naar boven.
Als een kwetsbaar kind vraagt
de schuldige aan de onschuldige:
"vergeet me niet".

De man van Nazareth
kijkt hem aan,
Hij kijkt voorbij het nu,
voorbij de schuld,
voorbij het verknalde leven,
voorbij de verlorenheid.
Hij zegt:
"aan jou zal Ik denken
wanneer Ik aan de overkant kom.
Jij hebt deel aan mijn toekomst,
het is voor jou niet afgelopen.
Jouw duistere leven
draag Ik naar het licht".

Je moet God zijn
om dit te kunnen zeggen ...



Veertigdagentijdkalender 2013, uitgave Protestantse Kerk in Nederland



Een rubriek waarin we bekend maken welke vacatures er zijn in het kerkelijk werk binnen onze gemeente. Maar deze rubriek is ook bedoeld om vragen, oproepjes en mededelingen van gemeenteleden voor en aan gemeenteleden te doen.

VRAGEN, MEDEDELINGEN EN OPROEPJES

Een volgende (SENIOREN-) ONTMOETINGSMIDDAG in het MFC is gepland voor **donderdagmiddag 30 mei a.s.**

Het programma is nog niet bekend maar we proberen er weer een gezellige middag van te maken.

We beginnen om 14.30 uur, inloop vanaf 14.00 uur, en neem gerust uw buurman \ - vrouw vriend of vriendin mee.

Opgave bij Alie Wiegman of Anje Huijssoon

DE GEBEDSBIJEENKOMSTEN

georganiseerd door de gezamenlijke kerken van Siddeburen hebben bewust een interkerkelijk karakter, ook als u niet bij een kerk bent aangesloten, bent u van harte welkom.

Er is zowel gelegenheid om in stilte te bidden als hardop, net waar u zich het prettigst bij voelt. We beginnen meestal met het lezen van een Bijbelgedeelte en we zingen een paar liederen uit een bundel.

We zijn ongeveer een uurtje bij elkaar. We beginnen om 19.30 uur en drinken vooraf samen een kopje koffie of thee. Ook is het mogelijk, als u niet zelf komt, aan één van ons een gebedsintentie door te geven.

De eerstvolgende datum van samenkomst op **8 april, 6 mei en 3 juni** in DE VISKENIJ.



Contactpersoon Hervormde gemeente: ds. Gerco op 't Hof / 0598-722109

Contactpersoon Protestantse gemeente: Anje Huijssoon-Holtland / 06-83941331

OPROEP

Er zijn gemeenteleden, die zelf geen enkele mogelijkheid van vervoer hebben om een bezoek te brengen aan de huisarts of ziekenhuis.



Daarom doen wij als diaconie hier nog een keer een oproep: als je je in wilt zetten voor dergelijke chauffeursdiensten meld je dan aan bij Joke Buikema.

En als je geen enkel vervoer hebt en je wilt van deze chauffeursdienst gebruik maken, neem dan contact op met Joke Buikema, tel : 0598-432276 of 06-31054690



UITNODIGING VOOR DE 20+GROEP

Zo'n twee keer per maand komen we met een groepje twintigers en dertigers op woensdagavond bij elkaar in DE VISKENIJ en gaan we met elkaar in gesprek over het leven, geloven en de Bijbel.

Ben jij twintiger / dertiger? Wees erbij, je bent van harte welkom!

Of weet je iemand? Nodig diegene uit.

Zowel kerkelijke als niet-kerkelijke jonge mensen doen mee.

We beginnen om half acht en meestal sluiten we rond 21.00 uur, 21.30 uur af.

Neem voor meer informatie contact op met ds. Gerco op 't Hof, cgopthof@outlook.com
0598-722109 of 0627138435.



Elke 3e vrijdagavond van de maand wordt er in Sportcafé KUPER (Kugelslaan 9) samen met DE STRUUNDERS een gezellige avond met film georganiseerd.

Van harte welkom!

Ben je al eens geweest? Het is een mooie gelegenheid om ook je niet-kerkelijke

vriend of buur mee te nemen. Er is ontmoeting en gezelligheid en we draaien een aflevering van de serie THE CHOSEN. Het is voor alle leeftijden.

Vanaf 19.30 uur ben je welkom en de film start rond 20.00 uur. Entree: € 2,-.

De datums zijn: **19 april, 17 mei, 21 juni.**

*De lichtvorst, de ontluisterde,
verheft zijn aangezicht,
de zon die wij verduisterden
breekt uit in stralend licht.*



*De glorie van de dageraad
verleent een hof zijn pracht,
geweken is het rouwgewaad,
de smartelijke nacht.*

*De liefde toont zijn aangezicht,
een zonnelied breekt aan,
vandaag zien wij het levenslicht,
de Heer is opgestaan!*

Lied 633: 1 2 en 5 / Liedboek



In dit rooster staan alle kerkdiensten van de komende maanden met de informatie die daarbij hoort.

Donderdag 28 maart Witte Donderdag Heilig Avondmaal	19.30 uur	ds. G.J. Weessies
	m.m.v.	koor: CANTARE FIDES
	organist	Jaap Weima
	collecte	1 collecte: kerk
	koster	Bram de Boer
Vrijdag 29 maart Goede Vrijdag	19.30 uur	ds. G.J. Weessies
	m.m.v.	koor: CANTARE FIDES
	organist	Martinus de Boer
	collecte	1 collecte: kerk
	koster	Tonnie Bos
Zaterdag 30 maart Stille Zaterdag Paaswake	21.30 uur	ds. G.J. Weessies
	m.m.v.	koor: CANTARE FIDES
	organist	Jaap Weima
	collecte	1 collecte: kerk
	koster	Klaas Albert Buikema
Zondag 31 maart 1 ^e Paasdag	9.30 uur	ds. G.J. Weessies
	m.m.v.	koor: CANTARE FIDES
	organist	Menno Fokkens
	collecte	1 ^e collecte: Werelddiaconaat 2 ^e collecte: kerk 3 ^e collecte: orgelfonds
	kindernevendienst	groep 1 - 8
	koster	Henk van der Deen
	kerkauto	Tonnis Bosman / tel: 432827
Zondag 7 april	09.30 uur	ds. T.E. Heslinga / Veendam

Zondag 14 april	organist	Martinus de Boer	
	collecte	1 ^e collecte: diaconie 2 ^e collecte: jeugd 3 ^e collecte: kerk	
	koster	Jan Buursema	
	kerkauto	Aafje Mittendorp / tel: 432129	
	09.30 uur	ds. G.J. Weessies	
	organist	Jan-Willem van der Steege	
	collecte	1 ^e collecte: diaconie 2 ^e collecte: kerk 3 ^e collecte: bloemen	
	koster	Henk van der Deen	
	kerkauto	Jan Poort / tel: 431582	
	09.30 uur	ds. G.J. Weessies	
Zondag 21 april	organist	Jaap Weima	
	collecte	1 ^e collecte: diaconie 2 ^e collecte: kerk 3 ^e collecte: orgelfonds	
	kindernevendienst	groep 1 - 8	
	koster	Bram de Boer	
	kerkauto	Piet Renkema / tel: 431438	
	Zondag 28 april Ontmoetingsdienst + koffie drinken	10.00 uur	cabaretier Ruurd Walinga
		organist	Menno Fokkens
		collecte	1 ^e collecte: KerkinActie / noodhulp 2 ^e collecte: kerk 3 ^e collecte: onkosten kerkdiensten
		koster	Tonnie Bos
		kerkauto	Ina Keijzer / tel: 06 22293279
Zondag 5 mei Bevrijdingsdag		11.00 uur	ds. B.L. van der Woude / Winschoten
	organist	Martinus de Boer	
	collecte	1 ^e collecte: diaconie 2 ^e collecte: kerk 3 ^e collecte: bloemen	
	koster	Klaas Albert Buikema	
	kerkauto	Jan Zandinga / tel: 06 57634388	
	Donderdag 9 mei Hemelvaartsdag	9.30 uur	ds. S.W. Bijl / Groningen
organist		Jaap Weima	
collecte		1 ^e collecte: daiconie 2 ^e collecte: kerk	

Zondag 12 mei		3 ^e collecte: orgelfonds
	koster	Jan Buursema
	9.30 uur	ds. S.W. Bijl / Groningen
	organist	Martinus de Boer
	collecte	1 ^e collecte: platform Kerk&Aardbeving 2 ^e collecte: kerk 3 ^e collecte: bloemen
	koster	Henk van der Deen
Zondag 19 mei Pinksteren + koffie na de dienst in het MFC	kerkauto	Marinus van der West / tel: 432781
	9.30u / clusterviering	ds. G.J. Weessies + ds. H. Eringa
	organist	Menno Fokkens
	collecte	1 collecte: ?
	koster	Bram de Boer
	kerkauto	Henk Walma / tel: 432283
Zondag 26 mei	9.30u	ds. G.J. Weessies
	organist	Martinus de Boer
	collecte	1 ^e collecte: Voorjaarszending 2 ^e collecte: kerk 3 ^e collecte: orgelfonds
	koster	Tonnie Bos
	kerkauto	Jan Buursema / tel: 06 13010266
	Zondag 2 juni Kliederkerk + koffie na de dienst	10.00 uur: inloop 10.30 uur: dienst
organist		Jaap Weima
collecte		1 collecte: jeugd
koster		Klaas Albert Buikema
kerkauto		Bram de Boer / tel: 431950
Zondag 9 juni bevestiging ambtsdragers		9.30 uur
	organist	Martinus de Boer
	collecte	1 ^e collecte: Ned. Bijbelgenootschap 2 ^e collecte: diaconie 3 ^e collecte: kerk
	koster	Jan Buursema
	kerkauto	Harold van de Ploeg / tel: 06-27991749
	Zondag 16 juni	9.30 uur
organist		Jaap Weima

Zondag 23 juni Heilig Avondmaal	collecte	1 ^e collecte: diaconie 2 ^e collecte: kerk 3 ^e collecte: bloemen
	koster	Henk van der Deen
	kerkauto	Henk van der Deen / tel: 421188
	9.30 uur	ds. G.J. Weessies
	organist	Menno Fokkens
	collecte	1 ^e collecte: diaconie 2 ^e collecte: kerk 3 ^e collecte: orgelfonds
Zondag 30 juni	koster	Bram de Boer
	kerkauto	Tonnis Bosman / tel: 432827
	9.30 uur	ds. J. van den Berg / Appingedam
	organist	Jan-Willem van der Steege
	collecte	1 ^e collecte: diaconie 2 ^e collecte: kerk 3 ^e collecte: bloemen
	koster	Tonnie Bos
	kerkauto	Aafje Mittendorp / tel: 432129

Contactpersoon kerkauto
 Contactpersoon oppas
 Contactpersoon kindernevendienst

Joke Buikema
 koster van dienst
 ?





De redactie van RondomGeloven

wenst ons allemaal

mooie en

gezegende Paasdagen

