



Random

GELOVEN

KERKBLAD



Protestantse Gemeente

Siddeburen

Oktober 2024 / 197



door Mieke de Vries

Als u deze nieuwe RONDOMGELOVEN krijgt is het oktober!

De zomer is voorbij en de vakantietijd ligt weer achter ons. De herfst is begonnen ...

En ook het nieuwe kerkelijk seizoen is begonnen. Dat lezen we en we zien foto's van de seniorenmiddag en van onze Startzondag. We hebben samen gevierd, gesproken en samen gegeten.

Wat zal ons het nieuwe seizoen brengen?

De kindernevendienstleiding heeft mooie plannen met de kinderen. En ook Gerdine, Geanne en Julia hebben met de jeugd van de Jeugdkerk leuke, gezellige en leerzame bijeenkomsten voor ogen.

Jan-Willem schrijft hoe we samen kerk kunnen blijven, waarbij het heel belangrijk is om voor elkaar te zorgen, ieder op zijn / haar eigen manier.

Geert Jan schrijft hoe we moed kunnen verzamelen en houden voor het nieuwe seizoen en laat zien welke activiteiten er georganiseerd worden. Daarin is het groot huisbezoek een belangrijke activiteit. We praten dan over onze ouder wordende gemeente en de toekomst.

Jan-Willem vertelt in een kort verslag waar de kerkenraad zich mee bezig houdt.

En Bram de Boer vertelt in het interview met An Wildeman over zijn werkzaamheden als voorzitter van het CVK en als koster.

En we zien, dat de haan in vol ornaat, weer mooi opgepoetst, op de kerktoren prijkt.

Kortom, toch een seizoen om naar uit te kijken! Belangrijk is dat we samen gaan met God, Hij zal met ons zijn!



voorkant: bij het Schildmeer, Siddeburen
foto: Mieke

COLOFON

Kerkelijke adressen

Kerk
Protestantse Gemeente Siddeburen
Oudeweg 70 Siddeburen
www.pknsiddeburen.nl

Predikant
ds. G.J. Weessies
Breewischweg 5, 9551 AJ Sellingen
tel: (0599) 851860 / 06 19948728
of predikant@pknsiddeburen.nl
Vrije dagen: dinsdag en zaterdag

Kerkelijk bureau
mw. T. Wiersema-Klunder, tel: 432611

Overig

- voorzitter: dhr. J.W. van der Steege, tel: 432767
- scriba: mw. M. Wouters en mw. M. de Vries tel: 431829
of scriba@pknsiddeburen.nl
- boekhouders: mw. R. Bouman, tel: 856551
dhr. T. Bosman, tel: 432827
- vz. diaconie: mw. H. Bosman, tel: 432827
- vz. kerkrentmeesters: dhr. A. de Boer, tel: 432506

Redactie RONDOMGELOVEN

- Rita Bouman-de Ridder
- Greetje Renkema-de Vries
- An Wildeman-Binksma
- Marleen Wouters
- Mieke de Vries

Eindredactie

- Marleen Wouters
- Mieke de Vries

Redactieadres

- rondomgeloven@pknsiddeburen.nl

Inleveren volgende uitgave
uiterlijk **6 december 2024, 18.00 uur**

Lezersservice

- kosten RG / papieren versie: € 12,50 per jaar op bankreknr.
NL 35 RABO 0373 7097 73
t.n.v. de Prot. Gemeente Siddeburen.
- RG / digitaal: gratis

De papieren versie van RG is alleen verkrijgbaar na overmaking van € 12,50.

Bij niet voldoen van dit bedrag geeft u aan voorkeur te hebben voor de digitale versie. Deze kunt u downloaden van www.pknsiddeburen.nl



STARTWEEK,
STARTWEEKEND,
STARTACTIVITEITEN,
STARTZONDAG ...



Er zijn diverse manieren om het (kerkelijk) seizoen op te starten.

door Jan-Willem van der Steege

Na een zomerperiode, waarin alles net even een tandje trager ging, is het weer de hoogste tijd om allerlei werk binnen onze gemeente op te pakken. Een weekend in september wordt doorgaans ingepland om het startschot te lossen voor een nieuw kerkelijk seizoen. Zelden stellen we onszelf daarbij de vraag of we eigenlijk wel voldoende 'startbekwaam' zijn ...

Voor jonge mensen die studeren wordt na een positief afgeronde opleiding met een diploma bevestigd dat je voldoende niveau beheerst. In bijvoorbeeld het beroepsonderwijs word je opgeleid om uiteindelijk 'startbekwaam' de arbeidsmarkt op te gaan.

Binnen het kerkenwerk wordt er, zeker met de uitdagingen waarmee bijna alle kerkelijke gemeenten hebben te maken, van alles gevraagd van vrijwilligers. Best bijzonder dus dat daarvoor geen graadmeter is bedacht, met vastgestelde niveaus waaraan je geacht wordt te voldoen.

Voordat u/jij als lezer denkt dat ik dit zou toejuichen haast ik me om juist aan te geven dat wij als kerkleden en vrijwilligers binnen de kerkelijke gemeente gelukkig niet zo getoetst en 'gewogen' worden. Binnen de kerk gaat het juist niet alleen om parate kennis en/of bepaalde vaardigheden. Iedereen mag en kan meedoen met zijn of haar eigen kwaliteiten. De kunst is juist om die talenten bij elkaar te ontdekken en optimaal te benutten.

Laten we ons het komend seizoen vooral bekwaamen in de zorg voor elkaar, het omzien naar anderen in onze omgeving bij wie we merken dat er behoefte is aan een gesprek of soms juist ook 'gewoon' ondersteuning in praktische zin. Wat dat betreft is er goedbeschouwd iedere dag weer een nieuwe start, een fris begin met soms onverwachte ontmoetingen en gebeurtenissen.

Van harte hoop en bid ik dat we elkaar zo weer mogen opzoeken en vinden!

Iedereen een heel goed (kerkelijk) seizoen gewenst.



We staan weer aan het begin van een nieuw seizoen. De vakanties zijn voorbij, het werk wacht. Altijd ook een moment om weer moed te verzamelen. Het jaarthema van de PKN is: *'Als nieuw! Leven in het licht van Gods koninkrijk'*.

door ds. Geert Jan Weessies

De boodschap van de komst van Gods koningschap, door Jezus aan de mensen verkondigd, geeft nieuw leven, nieuw inzicht, vreugde en bemoediging. Maar hebben we nog die moed of is er toch iets van moedeloosheid en machteloosheid in ons geslopen?

Profeet zijn is geen eigen keuze. Tot profeet word je geroepen, of je wilt of niet. En zo moet Jezus op een dag profeet zijn in het gebied, in de stad, waar hij is opgegroeid, waar ze hem allemaal kennen. Maar plaatsgenoten laten zich niet zo makkelijk overtuigen door een bekende, en al helemaal niet de les lezen. *"Hij was toch een van ons, wat verbeeldt hij zich wel!"*



Zo gaat dat vaak bij mensen: als één van hen boven het maaiveld uitsteekt, moet de kop eraf. Wij verdragen immers slecht dat een ander ergens net even wat beter in is, of meer heeft, of anders is. En zeker als we die persoon maar al te goed denken te kennen.

Jezus reageert behoorlijk gelaten op het ongeloof van zijn plaatsgenoten: *"Een profeet wordt overal erkend behalve in zijn vaderstad, onder zijn verwanten en huisgenoten."* Toch heeft het een grote

invloed op hem, omdat Hij daar in Nazareth verder weinig kan doen. De overtuigingskracht, de wonderen, de verbondenheid, het is er allemaal niet. Nee, het gaat niet, niet hier. Dat moet voor hem toch een groot gevoel van machteloosheid zijn geweest.

En dat doet mij denken aan veel mensen in onze tijd die ook dat machteloze hebben. Velen hebben psychische problemen. De individualistische samenleving waarin je zelf moet zorgen voor succes, de sociale druk om te presteren, de sociale media, waarin je voortdurend op je hoede moet zijn, dat alles brengt mee dat er geen echte verbinding meer is met elkaar, met de mensen om je heen. Het zorgt voor angst en depressie, machteloosheid. Je staat er alleen voor. Geloof in de toekomst, in jezelf, in de ander verdampt, omdat er niemand is die in jou gelooft.

Dat laat ook zien hoe belangrijk het is dat wij als volgelingen van Jezus elkaar hebben, in elkaar geloven, elkaar willen steunen. Niet alleen ons geloof in God en in Jezus zijn belangrijk, nee, ook onze gemeenschap, ons gemeente zijn is belangrijk en de manier waarop wij daarin staan. Naast de verbondenheid met God, op wiens liefde wij mogen vertrouwen en bouwen, is ook de verbondenheid met elkaar nodig om je niet machteloos te voelen. Daarom is het goed elkaar te blijven ontmoeten, te blijven opzoeken, zondags en doordeweeks.

Jezus kan dus in zijn eigen geboortestad weinig uitrichten. Geen wonderen, geen grote tekenen, geen overtuigingskracht. Het gaat niet, omdat de mensen zich voor hem afsluiten. Alleen een

paar zieken worden genezen. Maar met het ongeloof van Jezus' plaatsgenoten is het doorbreken van Gods Koninkrijk en de verspreiding van het goede nieuws niet tot stilstand gekomen. Daarna gaat het verhaal verder. Jezus vertrekt uit Nazareth en gaat naar de omliggende dorpen. Daar geloven ze Hem



En meteen daarop stuurt Hij zijn leerlingen

twee aan twee het hele land door. Het goede nieuws blijft zich verspreiden de wereld door, hoeveel ongeloof er ook is. Jezus geeft niet op, omdat Hij weet dat God niet opgeeft.

Dat mag ook mij – door God geroepen om Hem te dienen – inspireren en bemoedigen. Natuurlijk, het is niet altijd gemakkelijk om te geloven, om anders in het leven te staan dan veel anderen. De boodschap van liefde, van rechtvaardigheid en genade, bedoeld voor iedereen, is niet altijd populair in een kille en harde wereld. Maar we mogen weten: het woord van de Eeuwige, dat is: het woord van de liefde, zal er altijd zijn en hoe dan ook zijn weg vinden.

Ik wens ons allen een gezegend nieuw seizoen.



HET KOMEND SEIZOEN

Een nieuw seizoen van kerkelijk werk. Zoals het werkende leven overal na de vakanties en na de zomer weer begint, zo beginnen ook in de kerk weer de activiteiten. Daar horen ook bij: activiteiten van ontmoeting en bezinning door de week. Evenals vorig jaar willen we ook het

komend jaar als clustergemeenten – de Protestantse Gemeenten van Siddeburen, Slochteren/Kolham, Scharmer/Harkstede en de Woldkerken – , hierin samenwerken. U zult dat in onderstaand programma terugzien.

En daarbij kunnen we ook weer buurten bij één van de andere gemeenten.

Het programma ziet er vooraleerst als volgt uit:



Wij willen jullie uitnodigen voor de Bijbelquiz die gehouden zal worden op **dinsdag 15 oktober a.s.** om 19.45 uur in DE GRAANKORREL te Harkstede (Hoofdweg 63).

U kunt zich t/m/ zondag 13 oktober opgeven
Via mailadres: scriba@pknharkstede.nl



Dit is een gezamenlijke activiteit voor alle gemeentes van ons cluster.



GESPREKSAVOND

Op **dinsdag 22 oktober** zal in DE SCHAKEL te Slochteren (Hoofdweg 108) een theologische verdiepingsavond worden georganiseerd.

Thema: *Scheppingsverhalen*.

Ds. Harry Eringa zal het thema inleiden en de verdere avond begeleiden.

De Bijbel start in Genesis 1 met een scheppingsverhaal. Vanaf Genesis 2: 4 wordt een tweede scheppingsverhaal beschreven. Dat is vreemd! Is er sprake van een tweede scheppingsverhaal of is het verhaal uit Genesis 2 een 'uitweiding' van het scheppingsverhaal zoals beschreven in het eerste hoofdstuk van het boek Genesis?

En wat te denken van andere scheppingsverhalen in omliggende landen/culturen van die tijd? De aarde, het heelal of anders 'de schepping' is toch maar één keer door God geschapen? Of ligt het allemaal toch even anders ...



Samen gaan we na wat er bekend is over 'scheppingsverhalen' en wat die kennis voor invloed heeft op ons (christelijk) denken over Gods scheppend handelen.

Gemeenteleden van de verschillende gemeenten van ons cluster zijn welkom!



Tijd : dinsdag 22 oktober, 19.30 – 21.30 uur
Aanmelden via de email: wheringa2019@outlook.com



GROOTHUISBEZOEK



In het groothuisbezoek ontmoeten 10-15 gemeenteleden elkaar rond een thema of een Bijbelgedeelte. We delen met elkaar iets van ons leven, gedachten, ervaringen en geloof.

In november zijn er weer drie van deze avonden met steeds dezelfde inhoud, waarbij uzelf de keuze hebt aan welke avond u wilt deelnemen.

Het thema zal zijn:

OUDER WORDEN EN SAMEN GEMEENTE VAN CHRISTUS ZIJN.

Als kerkenraad denken we na over de toekomst. Onze gemeente wordt ouder, dat betekent dat veel van wat nu gewoon is minder gewoon wordt. Bijvoorbeeld het vinden van mensen voor alle taken die er liggen. En hoe gaan we in de nabije toekomst naar elkaar omzien? Daarom lijkt het ons zinvol om met elkaar hierover eens in gesprek te gaan. Hoe kunnen we op een zinrijke manier met elkaar gemeente van Christus zijn en blijven?

Eerst willen we met elkaar spreken over: hoe is dat eigenlijk, ouder worden? Wat gebeurt er dan en hoe ga je daar mee om? Wie ben je nog? En hoe hoop je zelf ouder te worden. Dat soort vragen.

Vervolgens willen we spreken over de kerk. Hoe moet het verder? Hoe zien we dat: ouder worden en lid van de gemeente zijn? Wat hoop je, wat verwacht je en wat mag de gemeente van jou verwachten?

Nu kun je denken: ik ben nog lang niet oud, dus dit is niks voor mij. Dat kan zo zijn. We willen inderdaad in dit groothuisbezoek graag met de ouder wordende gemeenteleden in gesprek. Maar dat wil niet zeggen dat je niet welkom bent, of dat het niet zinvol is om aan dit gesprek deel te nemen. Ook jouw gedachten willen we graag horen. En we kunnen vast en zeker veel van elkaar opsteken.

Plaats: MFC
We beginnen om: 19.30 uur
De data waaruit u kunt kiezen, zijn: **maandag 25 november 2024**
woensdag 27 november 2024
donderdag 28 november 2024

U zult t.z.t. nog bericht ontvangen.



FILMAVOND



Op **woensdagavond 15 januari 2025** houden we opnieuw een filmavond. De bedoeling is om samen naar een film te kijken en daarna ook even met elkaar in gesprek te gaan over wat we zoal gezien hebben.

De film die we gaan zien is weer even een verrassing. In de volgende RONDOMGELOVEN volgt meer informatie.

Plaats: MFC
We beginnen om: 19.30 uur
Datum: **woensdag 15 januari 2025**



Geen taal bij machte U te meten

*'Geen taal bij machte U te meten,
geen woord toereikend om het licht
te schatten van uw eeuwig wezen.
Wie zijn wij voor Uw aangezicht?*



*Wie was erbij toen Gij de zeeën,
de chaos tot bedaren riep?
Waar waren wij toen Gij het leven,
het nijlpaard en de pijlstaart schiep?*

*Wie zijn wij dat wij zouden weten
de oorsprong van wat leven is,
de tijd door U ons toegemeten,
de toekomst, Uw geheimenis?*

*Hoe zouden wij U kunnen peilen?
Ons meetsnoer is zo klein en broos.
Verborgen blijven Uw geheimen,
Uw schepping maakt ons sprakeloos.*

*Geen mens bij machte uit te leggen
wat in Uw plan besloten ligt.
Wij hebben het van horen zeggen
en dorsten naar Uw onderricht.'*

Liedboek 2013,
Lied 850
Tekst: René van Loenen, bij Job 38-42
Melodie: Willem Vogel –
'De dag raakt in de nacht vergeten'



VERHUISD

- * dhr. D. Folkersma en mw. H. Folkersma-Bakker, van R. Dijkemastraat 11 naar het UFKENSHUIS, kmr. 141
- * dhr. J. Fokkens en mw. C.W. Fokkens-Smit, van R. Dijkemastraat 85 naar DAMSTERHEERD, Heerdlaan 2, kmr. 012 in Appingedam
- * mw. J. Jager-Degenhart, van Oosterweg 12 naar het UFKENSHUIS, kmr.139
- * dhr. J.F. Weessies, van J.F. Kennedylaan 22 Muntendam naar J. Kammingastraat 48, 9648 KG Wildervank

VERTROKKEN

- * naar Hoogezand, mw. H. Breeuwsma-de Jong, Blaauwslaan 1
- * naar Ee-Oostrum-Jouswier, mw. A.F. Tjabringa, Molenlaan 5a

Overleden

- * op 12 september 2024: Henderikus Spithoff, geb. 22 mei 1938, Molenlaan 8

GEMEENTELEDEN DIE PERMANENT VERBLIJVEN IN EEN ZORGINSTELLING BUITEN SIDDEBUREN

- * Inez Renkema, Gockingastraat 1-101, 9901 BJ Appingedam
- * mw. H.W. van Tholen-Reitzema, Woonhaven Opwierde, kmr. 1.5, B.H. van Iddekingesingel 1, 9902 NA Appingedam
- * mw. M. Bosma-Bult, Wooncentrum Voor Anker, kmr. 214, Hoofdstraat 150, 9601 EM Hoogezand
- * mw. E. Braaksma-Spijker, BETINGESTAETE, Ede Staalstraat 1, 9933 KJ Delfzijl
- * dhr. J. Fokkens en mw. C.W. Fokkens-Smit, van R. Dijkemastraat 85 naar DAMSTERHEERD, Heerdlaan 2, kmr. 012 in Appingedam





Nu de vakantie weer voorbij is en de gewone gang van zaken een aanvang neemt.
Nou ja, gewoon ...

door Alinda Zuidema / diaconie secr.

Het nieuws is niet vrij geweest van alles wat er in de wereld gebeurde. Het lijkt wel of de rampen alleen maar toenemen. Dan is er oorlog hier en dan daar, dan zijn hier overstromingen en dan daar. En dan al die bosbranden. We raken er aan gewend. Maar is dat werkelijk zo? Raken we afgestompt door het nieuws. Het komt zo vaak voor en schijnbaar raakt het ons niet meer zo. En dan de waarheid, wat is waar en wat is nepnieuws. We horen steeds vaker over A.I (*Artificial Intelligence*) dat heel wat kan manipuleren. We weten soms niet meer we wat wel of niet moeten geloven.

Gelukkig mogen we weten dat Gods Woord waar is. Zou onze Vader in de hemel, die voor zijn profeten zo'n hoge standaard stelde, niet zelf zich aan zijn beloften houden. We mogen weten dat alles goed komt, juist omdat alles uitkomt wat in de Bijbel staat. Ook al gaan we soms door moeilijke tijden heen. Zo zal God ook doen uitkomen dat de woestijn weer zal bloeien of dat nu letterlijk is of geestelijk in de droogte van onze ziel. *'De steppe zal bloeien'* zo mooi vertolkt door Lenny Kuhr, zoals we in een clusterdienst mochten horen.

We hoeven niet bij de pakken neer te gaan zitten. We mogen gaan werken aan

Gods koninkrijk. Hoe doe je dat? Door om te zien naar je naaste, de vreemdeling, de arme, de weduwe en wees. Goed te doen voor je naaste hier en ver weg. En natuurlijk de verkondiging van het Evangelie.

We zullen het komende seizoen ons weer inzetten om allerlei projecten in ons eigen land en in het buitenland te gaan steunen. We geven ook voor projecten op diaconaal of missionair vlak in het buitenland. Dit gebeurt vaak d.m.v. de collectes voor KERKINACTIE.

In het begin van het seizoen geven we ook onze voorkeur op aan de projecten van het DIACONAAAL FONDS. Dit fonds steunt ook projecten in de regio. Dit wordt betaald uit de gewone opbrengst van de collectes voor de diaconie. Ongetwijfeld komen er ook vragen voor noodhulp. Op het moment dat ik dit schrijf voltrekt zich een ramp in Soedan waar een dam is doorgebroken.

Met alles wat we willen doen vragen we of u de diaconie wilt blijven steunen zodat wij de mensen kunnen helpen met diaconale en missionaire projecten alsmede *'kleine'* en *'grotere'* rampen.

Een gift, hoe klein ook, is altijd welkom. Hetzij in een envelop in de collectezak via uw wijkdiaken of rechtstreeks op het rekeningnummer van de Diaconie of Zending.

OMARM JE NAASTE



diaconie

IN GESPREK MET ...



In deze rubriek wordt u bijgepraat over functies in onze kerkgemeenschap. Deze keer krijgt u een inkijkje in de agenda van **Bram de Boer** die zich op allerlei terreinen nuttig maakt, zowel administratief als bestuurlijk. Zijn uitleg maakt duidelijk hoeveel taken er onzichtbaar zijn, maar wel wekelijks of soms dagelijks uitgevoerd moeten worden!

door: An Wildeman

foto: An Wildeman

KENNISMAKING

Op een zomerse middag ga ik in gesprek met Bram de Boer, in hun tuinhuisje op Wendakker 1, waar hij woont met zijn vrouw Harma. De plek geeft uitzicht op de velden aan de Damsterweg, waar eens zijn vader en zijn oom de akkers bewerkten.

Bram is een geboren en getogen Siddebuurster boerenzoon en is nauw betrokken bij het dorp en onze kerk. Hij is als vrijwilliger actief met tal van taken waarover we in gesprek gaan. Zo is hij o.a. voorzitter van het COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS, afgekort het CvK.

WAT IS DE TAAK VAN HET COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS?

Het CvK bestaat uit 7 personen, 6 heren en 1 dame. Sinds 2022 is Bram voorzitter.

Bram vertelt wat er in de KERKORDE hierover staat vermeld: *'Het is de taak van het COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS om zorg te dragen voor het zorgvuldig beheer van stoffelijke aangelegenheden van de kerk'*.

Dat wil zeggen dat het College de eigendommen van de kerk beheert en dit moet verantwoorden aan de kerkenraad. Momenteel heeft onze gemeente weinig eigendommen meer, de kerk bezit de begraafplaats, het liturgisch meubilair, het Avondmaal-stel en enkele voorwerpen die van belang zijn in de kerkdienst, zoals het doopvond en de paaskaars. Ook is de kerk verantwoordelijk voor het stemmen van het orgel.

Vóór de verbouwing is op 1 juli 2018 het kerkgebouw overgedragen aan de STICHTING MULTIFUNCTIONEEL CENTRUM SIDDEBUREN, het MFC. En met de verkoop van de pastorie op 30 september 2022 verdween de laatste onderhoudstaak van de gebouwen. Ook het orgel en de geluids- en beeldapparatuur zijn eigendom van het MFC. Hierdoor zijn er minder kosten ten laste van de kerk, want nu is het MFC hiervoor verantwoordelijk.

Bram is als vrijwilliger van het MFC èn als kerkrentmeester van onze gemeente goed op de hoogte van alles wat er speelt. *"Als voorzitter van CvK heb ik ook inbreng in de vergaderingen van het Moderamen en de Kerkenraad en kan ik terugspelen wat er in het MFC belangrijk is. Op beide plekken kan ik mijn inbreng hebben"*.

ONDERHOUD EN BEHEER BEGRAAFPLAATS

De begraafplaats is overgebleven om te onderhouden; dit gebeurt door een enthousiaste groep van negen vrijwilligers die iedere maandagmiddag het groen en de paden netjes houdt en de letters op de graven weer leesbaar maakt. Zo houdt de begraafplaats een waardig aanzien! (u kunt het artikel over deze enthousiaste groep nog eens teruglezen in RG-188 / juli 2022, red.).

Ook financieel houdt het CvK de vinger aan de pols. De inkomsten door grafverkoop of legaten vloeiden eerder gedeeltelijk terug naar de generale kas van de kerk, maar

door nieuw beleid van het College is nu besloten dat deze gelden specifiek beschikbaar blijven voor eventueel toekomstig professioneel onderhoud, wanneer er geen vrijwilligers meer beschikbaar zijn. Dan kan de begraafplaats zichzelf bedruipen. Dus het College kijkt ook naar de toekomst. Nog zo'n voorbeeld van vooruitdenken: er is ook in het verleden door de, toen nog Commissie van Beheer, aan ruimte voor nieuwe graven gedacht en daarom is de begraafplaats uitgebreid met de aankoop en inrichting van een aangrenzend stuk grond.

FINANCIEEL BEHEER

Ook berust het financieel beheer van de kerk bij het CvK. Ieder jaar wordt van de kerkleden de Dankdag- en vaste vrijwillige bijdrage gevraagd. Een grote klus om te organiseren en uit te voeren. De administratie van Dankdag en KERKBALANS wordt verzorgd door de kerkrentmeesters, met de voorzitter als coördinator.

DE KOSTERS

Het kosterswerk was voorheen een betaalde functie; het valt ook onder de verantwoordelijkheid van het CvK. We herinneren ons allemaal Lambertus. Nu is er een vaste groep van zes vrijwilligers die per toerbeurt op zondag alles in gereedheid brengt voor de kerkdienst. De coördinatie en het rooster maken doet Bram; hiervoor heeft hij een lijst gemaakt van alle 'werkjes' die bij de kostertaak horen. Zowel in de zaal als op het podium wordt

In de meeste gevallen verloopt de inning soepel, soms worden er herinneringen gestuurd, een enkele maal is niet betalen van het toegezegde bedrag aanleiding voor een gesprek. De verwerking van de bedragen in de boekhouding berust bij de penningmeester en boekhouder, tevens leden van het college

alles klaargezet, inclusief een glas water op de kansel en kopje koffie voor de gastpredikant bij aankomst. Ook opent de koster vroegtijdig het MFC en de kerkzaaldeuren. Grote en kleine zaken die belangrijk zijn voor het goede verloop vóór, tijdens en na de dienst. Er wordt van de koster verwacht dat ze oplettend blijven van begin tot eind van de dienst om alles zo goed mogelijk te laten verlopen. Makkelijk gezegd, maar het vraagt een grote betrokkenheid!

VELE LIJNTJES KOMEN BIJ ELKAAR BIJ BRAM, DAAR MOET WEL EEN ORGANISATIETALENT ACHTER ZITTEN?

Op die vraag antwoordt hij dat hij met lijstjes werkt om er systeem in te houden en om niets te vergeten. *"Maar het gaat me vrij vlot af"*, aldus Bram, *"en ik hou nog tijd over hoor! Voor tuinieren, wandelen, vakantie met Harma en klussen bij en met de kinderen. Bij afwezigheid is er goede*

vervanging geregeld en loopt alles mooi door.

Veel afspraken en geregeld gaan per computer en die vaardigheden kwamen mij al eerder goed van pas in mijn werk, voor mijn pensionering in 2021, als begeleider van medisch/technische projecten".

VERDERE TAKEN EN WERKZAAMHEDEN

"Ook houd ik het Handboek bij van de kerk. Daar staan alle werkzaamheden en afspraken in van alle disciplines zoals: ouderling, wijkwerker diaken, scriba, enz. Mochten er besluiten genomen zijn die deze taakomschrijvingen veranderen dan moet dit in het Handboek vermeld worden. Zo kun je altijd terugvinden wat de actuele taakomschrijvingen of werkwijzen tijdens

een eredienst zijn".

Een soort duizendpoot mag je Bram dan ook wel noemen, want met ieder kwartaal het Jaarboekje bijwerken en versturen, regelmatig de website bijhouden bijv. met het verversen van o.a. de roosters RONDOMGELOVEN en wekelijks de link van de kerkdiensten doorsturen: het zijn vele momenten per week waarop hij met de kerk bezig is.

NUTTIG EN LEUK

Over het beschikbaar zijn voor vrijwilligerswerk zegt Bram: *"mijn stelregel is dat ik maximaal drie vrijwilligerstaken aanneem, dat vind ik genoeg. Naast het kerkenwerk en het MFC zit ik in de Stichting 4 en 5 mei. Vrijwilligerswerk brengt mensen samen en met elkaar iets doen brengt je*

verder. Dat is wat mij drijft en motiveert voor deze 'klussen'".

En hij voegt eraan toe: *"als een (goed geleide) vergadering op tijd is afgelopen dan volgt er nog wel eens een gezellige nazit, dat maakt vrijwilligerswerk nog leuker!"*



VAN DE JEUGD

DE KINDERNEVENDIENST

De zomervakantie zit erop en alles wordt weer opgestart. Zo ook kindernevendienst.

door Nelleke van Tilburg



Kindernevendienst is er voor de kinderen van de basisschool. Soms doen ook jongere kinderen mee en soms met ouder. Dat vinden we erg gezellig.

Kindernevendienst wordt gehouden wanneer de dominee de overdenking houdt. Hierdoor starten we gezamenlijk de dienst en eindigen we ook gezamenlijk de dienst. Bij kindernevendienst starten we meestal eerst met een stukje uit de bijbel gericht op de kinderen en daar hebben we dan een kort gesprekje over. Daarna gaan we knutselen naar aanleiding van het verhaal. Meestal is er één leiding aanwezig bij kindernevendienst. Het leidingteam bestaat uit: Marieke, Angela, Tessa en Nelleke.

Begin november starten we ook weer met de SCHOENENDOOS-actie.

Bij deze actie vullen en versieren kinderen een schoenendoos. We delen dan een

papier uit waarop staat welke afmetingen de schoenendoos moet hebben en wat er verplicht in moet en wat juist niet. De ruimte die over is kan dan naar eigen wens met spullen aangevuld worden. Op deze manier worden kinderen er zich bewust van welke welvaart wij hebben en dat dat voor andere kinderen niet vanzelfsprekend is. Op 17 november 2024 worden alle schoenendozen ingeleverd. Deze worden daarna gecontroleerd en verzonden. Voor de mensen die liever geld geven: dat kan natuurlijk ook. Dit geld wordt gebruikt voor het verzenden van de schoenendozen en met het geld wat over is vullen we nog meer dozen met spullen.



We houden ongeveer één keer per maand kindernevendienst. Voor de komende periode zijn dat de volgende data:

15 september (startzondag)

6 oktober

3 november

17 november (kliederkerk)

1 december

25 december (kerst)

5 januari 2025

DE JEUGDKERK



Yes! Jeugdkerk is weer begonnen!

door Julia, Gerdine en Geanne / team Jeugdkerk

JEUGDKERK

Wat is jeugdkerk?
Bij jeugdkerk komen we samen om te leren en te praten over het geloof. Ook doen we verschillende activiteiten! Ben jij er de volgende keer ook bij?

Voor wie?
Jongeren van 12 t/m 18 jaar oud

Waar en hoelaat?
In het MFC om 9.30 uur

Wanneer?
15 september
13 oktober
3 november
1 december
5 januari

De overige data van 2025 zullen bekend gemaakt worden in de groepsapp en de nieuwsbrief

Vragen?
Neem dan contact op met 06 55921926
Stuur vooral ook even een berichtje als je in de groepsapp wilt. In de groepsapp wordt je op de hoogte gehouden van wijzigingen en activiteiten!

you're invited

Protestante Gemeente Schiedamschen

We hebben het afgelopen zondag afgetrapt met het ophalen van bekende verhalen die je leert op de basisschool.

Ook hebben we voor rechter gespeeld, om vragen te stellen als: *waarom ga je naar jeugdkerk?*

We hebben hele mooie gesprekken gehad en nieuwe dingen geleerd over elkaar.

Ook verwelkomen we onze nieuwe leden van dit jaar, die nu naar de middelbare school zijn gegaan.

We hopen de volgende keer de afwezigen ook weer te zien voor een gezellige ochtend!



Een nieuw seizoen ...
welkom in onze kerk!



**NIEUW SEIZOEN
DAARVOOR HOEF JE
TOCH HELEMAAL NIET
VOOR DE TV
TE ZITTEN**

Loeje



Dankbaar ...

Niets is van ons,
alles gekregen,
enkel reden om
dankbaar te zijn.
Het licht en het leven,
de vreugde, de pijn,
om niet gegeven;
het brood en de wijn,
de dood en de liefde,
honing, azijn,
alles gekregen,
enkel reden om
dankbaar te zijn ...



Naar 'een lied van dankbaarheid'
van Hein Stufkens
uit 'Geef het licht eens door'



Dit artikel is een samenvatting van meerdere moderamen- en kerkenraadsbijeenkomsten in de afgelopen maanden.

De samenvatting geeft een overzicht van de zaken waar het moderamen en de kerkenraad zich mee bezig (moeten) houden.

door Jan-Willem van der Steege / voorzitter

HET VERSLAG VAN DE KERKENRAAD



In de afgelopen weken heeft de kerkenraad nog geen vergadering gehad en het 'nieuws' betreft deze keer dan ook vooral de zaken die nog net voor de

zomer aan de orde zijn geweest in een moderamenoverleg:

* Eind juni kregen we van Bram de Boer en Henk van der Deen een concept m.b.t. de Privacyverklaring van de PROTESTANTSE GEMEENTE SIDDEBUREN. Het moderamen heeft het document op 11 juli besproken en is de auteurs dank verschuldigd voor hun inspanningen in dezen. Vanaf mei 2018 geldt de ALGEMENE VERORDENING GEGEVENSBESCHERMING (AVG) en ook wij als gemeente zijn gebonden aan deze specifieke (kerkelijke) regels. Zo hebben we uiterst zorgvuldig om te gaan met onze ledengegevens, de informatie die we delen via de ZONDAGSBRIEF en website én zijn er regels voor het veilig uitzenden van de erediensten.

* In het moderamenoverleg van 11

juli hadden we te maken met twee nieuwe leden, namelijk Alinda Zuidema die de plaats inneemt van Arend van der West namens de diaconie en Bram de Boer die nu in de plaats van Sake Fokkens afgevaardigde is namens de ouderling-kerkrentmeesters.

* Er staat voor 18 september opnieuw een overleg gepland met de clusterkerken. Doel is en blijft om met elkaar te onderzoeken welke mogelijkheden, maar ook onmogelijkheden, er zijn om in de toekomst meer en meer samen op te trekken.

* Het moderamen bespreekt het concept document 'Gang van zaken afscheidsdiensten' en legt dit in het najaar voor aan de kerkenraad.

* Er is een werkgroep samengesteld die voor de kerkenraad gaat onderzoeken welke gevolgen inkrimping van de kerkenraad zal hebben voor onze werkwijze en bestuurlijke verantwoordelijkheid en tevens buigt deze werkgroep zich over het feit dat de predikant een verzoek aan de kerkenraad heeft gericht m.b.t. een kortere arbeidstijd.



2 collectes worden weer in de dienst gehouden en de collectezakken worden door de diakenen op de tafel van het liturgisch centrum gelegd.

Herfst



Nu het kouder wordt
en het licht verzwakt,
bidden wij
dat wij warmte geven
en warmte ontvangen
en dat ons nooit mag ontbreken
het licht van vriendschap en liefde
waarin wij elkaar herkennen.

Nu de avonden langer worden,
bidden wij
dat wij de tijd gebruiken
om tot onszelf te komen,
anderen te ontmoeten
en te naderen tot God.

Nu het jaar naar de winter keert,
bidden wij om dankbaarheid
voor alle vruchten van onze herfst
en dat wij afscheid leren nemen.

God, tussen licht en donker
verloopt ons leven.
Neem ons op in uw stilte
en verblijd ons
met uw vriendelijk licht,
Jezus, onze Heer.

van Frans Cromphout

'geneuzel oet gemainte'

Nieuws uit de gemeente

ACTIVITEITEN IN EN ROND ONZE KERK



Deze rubriek laat alle activiteiten zien die gedurende het seizoen in en om onze kerk plaatsvinden en plaatsgevonden hebben. We hopen dat het ons blijft inspireren om dergelijke activiteiten samen te blijven doen ...

door Mieke de Vries / redactie

AFSCHEID AFTREDENDE- EN BEVESTIGING NIEUWE AMBTSDRAGERS

23 juni



Afgetreden zijn vier diakenen:
Arie en Tilly Wicherts, Willy Hammenga en Arend van der West.

Arie, Tilly, Willy en Arend,
als gemeente willen we jullie hartelijk bedanken voor alles, zichtbaar en niet zichtbaar, wat jullie voor en namens ons hebben gedaan!
Dank jullie wel!

De nieuwe ambtsdragers zijn 2 diakenen:
Aafje Mittendorp en Hilda Fokkens

Aafje en Hilda,
We zijn reuze blij, dat jullie het ambt van diaken weer op je nemen!
Geweldig!
We wensen jullie succes, maar zeker plezier en voldoening in je werk als diaken.
En we bidden jullie en onszelf Gods zegen toe!



foto's: Mieke



Maar niet minder belangrijk,
beide ouderlingen van de bejaardenwijken, Alie
Wiegman en Anje Huijssoon hebben aangegeven tot
juni 2025 aan te blijven!
Daar zijn we ook ontzettend blij mee!!





Anje heet iedereen welkom ... en Alie vertelt *t Verhaal van opa Mollebone: Janman in t pepieren huuske* 51 en een komisch verhaal, maar wel met een verdrietig ondertoontje, over een bingo-avond in een dorp.



De bijbelquiz van Ko en Anje is een hersenkraker, maar met een beetje hulp van hen af en toe, lukt het aardig.



Aafje sloot de gezellige middag af met een gedicht

foto's: Mieke

en natuurlijk ...





15 september

Thema: 'Het rijk van God, niet van hier, wel in ons midden'

de gelijkenis van de werkers in de wijngaard.
Drie perspectieven: de arbeiders van het eerste uur, de arbeiders van het latere uur en de eigenaar van de wijngaard.



Harmina legt uit hoe de liturgische bloemschikking de gelijkenis uitbeeldt. Greetje Renkema en Harmina Bosman hebben deze bloemschikking gemaakt.



Aan tafeltjes van vier hebben we met elkaar deze twee vragen besproken. Het maakte ons bewust van hoe we om ons heen kunnen kijken.



En tot slot samen eten van door ons zelf meegebrachte brood, dat op schalen ligt, zodat we samen elkaars brood eten.

foto's: Mieke



DE HAAN WEER OP DE KERKTOREN!

17 september

foto's: Mieke



De toren zonder ...



Jan Onne Bosman en Piet Renkema zetten, onder toezien oog van Henk Wiersema, de opgeknapte en mooi opgepoetste bol en haan weer op de toren ...



... eerst de bol ...



.... dan de haan ...



.... gelukt, hij staat!



... de trotse haan ...



... weer op z'n plek!



foto: Jan Onne Bosman

Zegen van de regenboog

*Ik zegen je met rood van de passie
waardoor je voelt dat bloed door de aderen stroomt,
dat je leeft!*

*Ik zegen je met oranje van de ondergaande zon,
waarin jij je kunt hullen als een deken van troost.*

*Ik zegen je met geel van narcissen,
zodat je blijft geloven in opstaan uit de dood.*

*Ik zegen je met groen van het gras,
zodat je weet dat er grond onder je voeten is,
een weg om te gaan.*

*Ik zegen je met blauw van water,
om af te spoelen wat misgaat
en waar je op stukloopt in het leven.*

*Ik zegen je met paars, dat als een mantel
van waardigheid om je heen geslagen ligt.*

*Ik zegen je met Gods licht,
waarin alle kleuren samensmelten
en wij thuiskomen in wie we zijn.*

van Janneke Nijboer

Ingestuurd door Franny Vegter – van Schaik

VAN DE COMMISSIE BIJZONDERE DIENSTEN

De vakantie is weer voorbij voor de meeste mensen. Ook in onze kerk gaat alles van start. De COMMISSIE BIJZONDERE DIENSTEN pakt de draad ook op.

door Ria Buursema / lid

We hebben nog niet zo heel veel te melden deze keer.

Onze eerste activiteit is een Ontmoetingsdienst op 27 oktober 2024.

Deze dienst zal op verzoek het karakter van een zangdienst krijgen.

Het koor van Corrie Schep zal medewerking verlenen. Jan Willem van der Steege zal het orgel bespelen en ons begeleiden bij de samenzang.

En zet u maar schrap, want zingen gaan

we!

De dienst zal gewoon om 9.30 uur beginnen en na de dienst gaan we samen koffie/thee drinken.

En weer gezellig bijpraten.

De daarop volgende ontmoetingsdienst is op 23 maart 2025.

Ik kan u alvast vertellen dat dit een hele bijzondere dienst zal worden.

Het blijft nog even een verrassing, u hoort er later meer over.



Luisteren

Je denkt misschien dat je wat moet zeggen
Je denkt misschien dat je me moet opvrolijken
je wilt me misschien weer zien lachen en genieten
je denkt misschien dat je me moet troosten en adviseren

Wat ik vraag is dit:

wil je nog eens

en nog eens

luisteren naar mijn verhaal

naar wat ik voel en denk

Je hoeft alleen maar stil te zijn

mij aan te kijken, mij tijd te geven

Je hoeft mijn verdriet zelfs niet te begrijpen

maar als het kan

slechts te aanvaarden zoals het voor mij voelt

Je luisterend aanwezig zijn

zal mijn dag anders maken....





Een rubriek waarin we bekend maken welke vacatures er zijn in het kerkelijk werk binnen onze gemeente. Maar deze rubriek is ook bedoeld om vragen, oproepjes en mededelingen van gemeenteleden voor en aan gemeenteleden te doen.

VRAGEN, MEDEDELINGEN EN OPROEPJES

Welkom!

Ko Huijssoon,

als nieuwe koster in onze kerk!

Fijn dat je het team van kosteren gaat versterken!

We wensen je succes en veel plezier in deze functie, samen met de andere kosteren!



OPROEP



Er zijn gemeenteleden, die zelf geen enkele mogelijkheid van vervoer hebben om een bezoek te brengen aan de huisarts of ziekenhuis. Daarom doen wij als diaconie hier nog een keer een oproep: als je in wilt zetten voor dergelijke chauffeursdiensten, meld je dan aan bij Joke Buikema.

En als je geen enkel vervoer hebt en je wilt van deze chauffeursdienst gebruik maken, neem dan contact op met Joke Buikema, tel: 0598-432276 of 06-31054690



PASSAGE-SIDDEBUREN

Programma seizoen 2024-2025

Nadat de Landelijke Passage in 2023 is gestopt hebben wij besloten door te gaan onder de naam PASSAGE-SIDDEBUREN

Alle bijeenkomsten worden gehouden in DE VISKENIJ, Viskenijlaan 2 Siddeburen

23 okt.	19.30 uur	Dierentehuis TER MARSE in Stadskanaal Onderwerp: <i>'Dierenambulance'</i>
13 nov.	19.30 uur	Gezamenlijke avond met Christenvrouwen VOORWAARTS SCHILDWOLDE en Christenvrouwen DE ONTMOETING WAGENBORGEN Onderwerp: <i>'Lauwersmeergebied'</i> Spreker: Jaap Kloosterhuis
18 dec.	14.00 uur	Kerstviering Deze middag wordt verzorgd door eigen leden
2025		
22 jan.	14.00 uur	Jessica Wagenaar uit Mussel Onderwerp: <i>Wandelen langs de Duitse grensstreek</i>
19 febr.	14 00 uur	Jaarvergadering Verzorgd door eigen leden
19 maart	14.00 uur	Jeanet Landman uit Assen Onderwerp: <i>'Vrouw en Leven'</i> Verhalen van vrouwen zorgen voor herkenning en tonen hoe rijk het leven is
16 april	19.30 uur	Paasviering
15 mei		Afsluiting van het seizoen



Wilt U eens kennismaken met onze vereniging ...
U bent Hartelijk Welkom!
Nieuwe leden zijn natuurlijk welkom!
Hebt U vragen over onze vereniging?
U kunt altijd bellen naar tel.06 22293279 of 0598 431800



In dit rooster staan alle kerkdiensten van de komende maanden met de informatie die daarbij hoort.

Zondag 6 oktober	9.30 uur	ds. W.H. Eringa / Leek
	organist	Martinus de Boer
	collecte	1 ^e collecte: actie SCHOENENDOOS 2 ^e collecte: kerk 3 ^e collecte: orgelfonds
	kindernevendienst	groep 1 t/m 8
	koster	Henk van der Deen
	kerkauto	Piet Renkema, tel: 431438
Zondag 13 oktober, Ruildienst met HGS	09.30 uur	ds. C.G. op 't Hof
	organist	Jaap Weima
	collecte	1 ^e collecte: diaconie 2 ^e collecte: kerk 3 ^e collecte: bloemen
	jeugdkerk	v.a. 12 jaar
	koster	Ko Huijssoon
	kerkauto	Ina Keijzer, tel: 06 22293279
Zondag 20 oktober	9.30 uur	pastor A. Weemstra / Vries
	organist	Menno Fokkens
	collecte	1 ^e collecte: Werelddiaconaat 2 ^e collecte: kerk 3 ^e collecte: onkosten kerkdienst
	koster	Bram de Boer
	kerkauto	Jan Zandinga, tel: 06 57634388
Zondag 27 oktober, Ontmoetingsdienst + ☉	9.30 uur	mw. R. Buursema
	m.m.v.	dameskoor o.l.v. mw. Corrie Schep
	organist	Jan-Willem van der Steege
	collecte	1 ^e collecte: fruitactie 2 ^e collecte: kerk 3 ^e collecte: orgelfonds
	koster	Ko Huijssoon

Zondag 3 november	kerkauto	Marinus van der West, tel: 432781
	09.30 uur	pastor mw. A. Kruizenga / Harkstede
	organist	Martinus de Boer
	collecte	1 ^e collecte: Najaarszending 2 ^e collecte: kerk 3 ^e collecte: bloemen
	kindernevendienst	groep 1 t/m 8
	jeugdkerk	v.a. 12 jaar
	koster	Klaas Albert Buikema
	kerkauto	Henk Walma, tel: 432283
Woensdag 6 november Dankdag voor gewas en arbeid	19.30 uur	ds. G.J. Weessies
	gezamenlijke dienst	in de Hervormde kerk
Zondag 10 november	9.30 uur	ds. G.J. Weessies
	organist	Martinus de Boer
	collecte	1 ^e collecte: diaconie 2 ^e collecte: kerk 3 ^e collecte: orgelfonds
	koster	Henk van der Deen
	kerkauto	Jan Buursema, tel: 06 13010266
Zondag 17 november Kliederkerkdienst + ☉	10.30 uur	ds. G.J. Weessies
	organist	Menno Fokkens
	collecte	1 collecte: JONGE GENERATIES
	koster	Ko Huijssoon
	kerkauto	Bram de Boer, tel: 431950
	9.30 uur	ds. G.J. Weessies
Zondag 24 november Eeuwigheidszondag+ ☉	organist	Jaap Weima
	collecte	1 ^e collecte: pastoraat 2 ^e collecte: diaconie 3 ^e collecte: kerk
	koster	Bram de Boer
	kerkauto	Harold van der Ploeg, tel. 06 27991749
Zondag 1 december 1 ^e zondag van Advent	9.30 uur	da. H.E. van der Zwaag / Veendam
	organist	Martinus de Boer
	collecte	1 ^e collecte: PIT / PRO REGE 2 ^e collecte: zending 3 ^e collecte: kerk
	kindernevendienst	groep 1 t/m 8

Vesper	jeugdkerk	v.a. 12 jaar
	koster	Henk van der Deen
	kerkauto	Henk van der Deen, tel: 421188
	19.30 uur	ds. G.J. Weessies
Zondag 8 december 2^e zondag van Advent	9.30 uur	ds. G.J. Weessies
	organist	Jan-Willem van der Steege
	collecte	1 ^e collecte: diaconie 2 ^e collecte: kerk 3 ^e collecte: onkosten kerkdienst
	koster	Henk van der Deen
Zondag 15 december 3^e zondag van Advent	kerkauto	Tonnis Bosman, tel: 432827
	9.30 uur	pastor A. Weemstra / Vries
	organist	Menno Fokkens
	collecte	1 ^e collecte: diaconie 2 ^e collecte: kerk 3 ^e collecte: orgelfonds
Zondag 22 december	koster	Klaas Albert Buikema
	kerkauto	Aafje Mittendorp, tel: 432129
	9.30 uur	ds. L. van der Weide / Coevorden
	organist	Martinus de Boer
	collecte	1 ^e collecte: diaconie 2 ^e collecte: kerk 3 ^e collecte: onkosten kerkdiensten
	koster	Jan Buursema
	kerkauto	Jan Poort Helling, tel: 431582

Contactpersoon kerkauto
Contactpersoon oppas
Contactpersoon kindernevendienst

Joke Buikema
koster van dienst
Marieke Gelling

'Als alles pijn doet en
alles donker wordt,
zal God een Ster voor ons aansteken
om ons door alle nachten heen te leiden ..!'



Bemoediging van Elly en Rieks Spithoff
ingestuurd in 2020



De redactie van RondomGeloven

wenst ons allemaal

een

inspirerend

en

een gezegend

nieuw seizoen toe!

