



Dienst van vandaag, zondag 12 april 2026

9.30 uur: ds. J. van den Berg, Delfzijl
Gem. Bierum, Spijk, 't Zandt
Organist: Martinus de Boer
Ambtsdr.v.dienst: Harmina Bosman
Collecte: 1. Diaconie 2. Kerk
3. Onkosten kerkdiensten
Kerkauto: H. v.d. Ploeg, t., 06-2799.1749

Dienst van zondag 19 april 2026

9.30 uur: da. H E. van der Zwaag, Peize
Organist: Menno Fokkens
Ambtsdr.v.dienst: Marleen Wouters
Collecte: 1. Diaconie 2. Kerk
3. Bloemen
Kerkauto: Bram de Boer, t. 431950

(Tijdelijk) verblijf in ziekenhuis of zorginstelling

Dhr. G. Suijkerbuijk, Noorderweg 46, is in het weekend opgenomen in het Ommelander Ziekenhuis in Scheemda, omdat hij tengevolge van een ernstige blaasontsteking onwel was geworden. We bidden voor hem en voor al onze zieken: om Gods nabijheid en zegen.

Jarig

* 14 april mw. A.C. Zeldenthuis, Vloedweg 21
* 15 april mw. J. Bulthuis-Perdok, R. Dijkemastr. 7
We feliciteren de jarigen van harte en wensen hen een fijne dag.

Bloemen

De bloemen gaan deze week naar dhr. P.J. Schouwstra voor zijn verjaardag.

Deze zondag

Deze zondag is de 2e zondag van Pasen, ook wel aangeduid als 'Beloken Pasen'. Beloken is het voltooid deelwoord van luiken, een oud Nederlands woord voor sluiten. Op de achtste dag van Pasen gaan de luiken van het Paasfeest weer dicht, maar de vreugde om de opstanding blijft. Deze zondag zullen, voorafgaande aan de dienst, in een afkondiging de namen worden genoemd van gemeenteleden, die zullen toetreden tot de kerkenraad.

LITURGIE

Beginpsalm: Psalm 65 vs. 1, aansl.
Klein Gloria: Lied 195
Kyrië en Gloria: Lied 299j
Woorden van leven: 2 Petrus 1: 3-7 (Bijbel in Gewone Taal; door voorganger)
Zingen: Lied 816
Schriftlezing: Exodus 16: 1-3, 11-16, 31 en 35
Zingen: Lied 362 vs. 1
Schriftlezing: Johannes 20: 19-31
Zingen: Lied 566 vs. 1, 2 en 5
Verkondiging
Meditatief orgelspel
Geloofsbelijdenis: Lied 342 (iedereen gaat staan)
Slotlied: Lied 345 vs. 1 en 3
Zegen

Volgende week zondag

Tot Pinksteren zijn we in de Paastijd, tijd van vreugde om het nieuwe leven dat na Jezus' opstanding is doorgebroken. Volgende week zondag, 19, is de 3e zondag van Pasen, ook wel genoemd: zondag van de Barmhartigheid van de Heer.

Kerk in het Ufkenshuis

Volgende week zondag, 19 april, is er weer een viering van de gezamenlijke kerken voor de bewoners in het Ufkenshuis, om 19.00 uur 's avonds in de koffiezaal. De viering wordt verzorgd door de Kandelaarkerk in Schildwolde (NGK).

Uw bijdrage voor de zending

De vraag om uw jaarlijkse vrijwillige bijdrage voor de zending kunt verwachten van 13 t/m 18 april a.s. Wij vragen van u een weloverwogen keuze om aan onze verplichtingen van Kerkinactie te kunnen voldoen. Uw bijdrage wordt dan ook zeer op prijs gesteld. De brief wordt bij u afgeleverd en niet weer opgehaald. Namens de diaconie hartelijk dank.

Meldpunt pastorale zorg

Het meldpunt voor pastorale zorg in onze gemeente is mw. Marleen Wouters.

U kunt haar benaderen via e-mail:

pastoraalmeldpunt@pknsiddeburen.nl

of marleen.wouters.49@gmail.com, of

tel. (0598) 43 18 29.

Als u niet direct gehoor krijgt, wordt u zo spoedig mogelijk teruggebeld. Zij zal u als eerste te woord staan en proberen u verder te helpen.

Voor wie thuis de diensten willen volgen

In plaats van de collectes in de kerk kunt u uw giften overmaken op rekeningnummer NL 37 RABO 0359 0093 87 t.n.v. Diaconie Gereformeerde kerk Siddeburen, o.v.v. *kerkcollecten*. Het geld zal door de diakenen en kerkrentmeesters worden verdeeld over de diverse diaconale en kerkelijke doelen

Laaiend vuur

Zondag 19 april hebben we weer een mooie Struunmiddag, dit keer in De Viskenij!

We komen met jong en oud bij elkaar om te ontmoeten, te eten en te luisteren! Iedereen is welkom ook als je niet (zo vaak) naar de kerk gaat! We hopen zoveel mogelijk van jullie te zien 19 april om 14.30 uur. De Struunders.

Voedselbank

Bericht van Jan en Arie

In het tweede kwartaal vraagt de Voedselbank om kruiden voor rijst en macaroni en pastasauzen en houdbare melk.

TIP: Graag letten op de houdbaarheidsdatum van de producten.



Bemoediging

Pasen stopt niet

wanneer de paasversiering wordt opgeruimd.

Het echte feest begint nu pas:

leven in het licht van de overwinning,

elke dag opnieuw ..!

